



OLAT NIEUWS

CLUBBLAD VAN WSV OLAT • JAARGANG 34 • NUMMER 6 • JUNI 2008



Verrassende Kennedymars



Wandelen met de doedelzak



Verlaten dorp aan Wolds Way



Utrechtpad in 6 etappes

*De clubreis van april volgde een stukje
GR5 en dit beekje deed hetzelfde!*



Olandse Lange Afstand Tippelaars

Opricht 23 november 1967

Lid van de KNBLO-Wandelsportorganisatie Nederland

Aangesloten bij: KNAU en NFV (IVV)

REDACTIE OLAT NIEUWS

Mirjam Kies, Wil Jacobs, Rinda Scheltens en
Maria Stortelder (tekst)
Noud Wijn, Jo Lepoutre (fotografie)
Angélique van Deursen (web-editie);
Joop Wesseling (bestuursafgevaardigde)
Vormgeving & coördinatie: Mirjam Kies

Inleveren kopij: t/m 3^e zondag van de maand

Scheidingstraat 50, 5615 KN Eindhoven
olatnieuws@hetnet.nl
info redactie 040 2550342

Ledenadministratie & abonnementen

Jet van den Berselaar-Dreesen
Postbus 6155, 5600 HD Eindhoven
040 252 4404, jet.dreesen@gmail.com

Advertenties:

Ad van Asten, a.asten1@chello.nl

Verzending

Mariet & Mart Douven, Tjeu van de Kerkhof

Druk

Ton Niëns, Weert

INHOUD OLAT NIEUWS 6

Bij Joop aan tafel <i>opgetekend door Ad van Asten</i>	3
Wandelen op Dinsdag; Rooise wandelingen; Clubreizen; KWD	4-5
Ledenadministratie; onze jarigen <i>Jet van den Berselaar</i>	6
Prikbord <i>Theo Tromp</i>	7
Van de bestuurstafel <i>Kees van Vessem</i>	7
LPS: Clubkampioenschap, stand en agenda <i>Ad van Asten</i>	8
LPS: wedstrijdverslagen <i>Hans de Vries</i>	9
Een verrassende Kennedymars <i>Henri Floor</i>	10-11
Clubreis: een bijzonder mooi stukje GR5 <i>Ad van Asten</i>	12-14
Twaalf jaar wandelen met de doedelzak <i>Joop Reichenfeld</i>	14-15
Wandelen en wat ik zoal tegenkom (44) <i>Christiaan Koehler</i>	16-17
Vierdaagse-nieuws <i>Mirjam Kies</i>	17
Verlag van een voetreis naar Rome (2) <i>Sjef Koolen</i>	18-21
Constant aan de wandel: Diekirch <i>Constant Dedel</i>	20
Afwisseling op het Utrechtpad <i>Willemien Hietland</i>	22

De redactie verwelkomt alle bijdragen in woord en beeld. Indien nodig kunnen stukken worden ingekort. Zie ook www.olat.nl en www.olatnieuws.nl

Opiniërende stukken kunnen afwijken van de mening van het OLAT-bestuur. Het bestuur van OLAT en de redactie van het OLAT Nieuws aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gepubliceerde advertenties in het clubblad van wandelsportvereniging OLAT.

HET BESTUUR VAN OLAT

Voorzitter

Joop Wesseling

De Turfkamp 6, 5258 EN Berlicum
073 5033322
joopwesseling@hetnet.nl



Vice-voorzitter

Theo Tromp

Daelenbroek 32, 6002 VN Weert
0495 450325
m.h.tromp@hccnet.nl
tevens webmaster van www.wandel-olat.org

Secretaris

Kees van Vessem

Diepmeerven 112, 5646 HC Eindhoven
040 2110413
keesvanvessem@tiscali.nl



Penningmeester

Jos van den Berselaar

Postbus 6155, 5600 HD Eindhoven
040 2524404
j.f.c.j.vande.Berselaar@freeler.nl
Bank (OLAT) 13.82.11.736, giro (OLAT) 17.75.156
t.n.v. penningmeester OLAT, Eindhoven

Bestuurslid

Toon van Wordragen

J. v. Stolbergstraat 10, 6006 ZM Weert
0495 537775
toon.van.wordragen@gmail.com



Bestuurslid

Boetje Huliselan

Kerkweg 39, 5266 BA Cromvoirt
06 13176518
boetjelsa@planet.nl

Bestuurslid

Cor Broerse

Hoffmanstraat 22, 4143 BE Leerdam
0345 615530
c.broerse@kpnplanet.nl



Bestuurslid

Ad Verbakel

Pastoor Bogaertsstraat 12, 5469 EZ Keldonk
0413 212161
adverbakel@home.nl

OLAT COMMISSIES

Lange afstand- Prestatie- en Snelwandelen

Boetje Huliselan (bestuursafgevaardigde), Henk Plasman (voorzitter), Piet van der Ree (secretaris)
Hans de Vries (wedstrijdsecretaris)
Stationsweg 136, 5611 BZ Eindhoven
06 20133971, havries@capgemini.com

Clubreizen

Toon van Wordragen
Juliana van Stolbergstraat 10, 6006 ZM Weert
0495 537775; toon.van.wordragen@gmail.com
Simon Willems, Jan Hendrix, Theo Bouwmans

Kempische Wandeldagen

Mia Dielesen (secretariaat)
Diephuisstraat 24, 5652 PA Eindhoven
040 2552742, kwdagen@dielesen.demon.nl
Joop Wesseling (voorzitter), Hein Lenders,
Jos van den Bersselaar, Ad Verbakel,
Toon van Wordragen, *vacature*

Wandelen op Dinsdag

Truus van Vessem, 040 2110413
Kees van Iersel, 0411 621706
Piet van de Zande, 040 2263198

Rooise Wandelingen en Avondvierdaagse

Marinus van Roosmalen, 0413 475467
Betsie van Mil, 0413 475454

Wandelwegen

Theo Tromp (coördinator), 0495 450325
Jan van Berkel (Airbornepad)
Truus van Vessem, Wendy vd Heyde (H. Hendrikpad)
Job van de Berg (Graaf van Hornepad)
Ad Verbakel (Peellandpad)

Onderscheidingen

p/a Peppelbos 40, 4191 MG Geldermalsen
Voordrachten jaarlijks vóór 15 sept. indienen

OVERIG

OLAT-verzorging

Piet van Buul (coördinator), 06 10884556
Willem Schoonhen, 06 48783069

Startbureau

Jos van den Bersselaar, 040 2524404

Boetiek

Hetty van Wijk-Verberne / Janet van Gennip
040 2812060 / 040 2415802

Parkoersen

Ad Verbakel, 0413 212161

Overnachting Vierdaagse

Hein Lenders, 06 120744736, giro 2608214

Notuliste Bestuursvergadering

Mariet Ahlers

BIJ JOOP AAN TAFEL

Bij Joop is het vandaag één en al activiteit. Net thuis uit Diekirch ligt er op hem voor de eigen club weer een hoop werk te wachten. Genoeg gespreksstof dus.

Als ik Joop vraag hoe het er voorstaat met de OLAT-publiciteit op internet is hij meteen enthousiast over de frisse uitstraling van de nieuwe website olatnieuws.nl als verlengstuk van ons clubblad. Hier alle lof voor Angélique, die dit in overleg met Mirjam heeft opgezet en nog verder uitbouwt.

Vermeldenswaard is ook het besluit om Ad van Asten als ruggesteun voor Mirjam aan te stellen. Als voormalig clubblad-coördinator begrijpt hij wat er zoal komt kijken en daarom kan hij ook daadwerkelijk helpen als de omstandigheden (vakantie, ziekte) daar om vragen. Het bestuur heeft een investering gedaan om de benodigde apparatuur bij Ad in reserve te hebben. Dit equipment luistert naar andere instructies dan we in de normale omgang met de computer gewend zijn.

De Vierdaagse van Nijmegen komt dichtbij en OLAT heeft het meeste voorwerk afgerond. Het wachten is nu op de wandelaars. Bij de verzorgingsposten zal OLAT zich dit jaar extra profileren als actieve wandelsportvereniging. Nieuwe spandoeken zijn aangeschaft, met ons welbekende manneke groot in beeld. Dagelijks zullen zo'n 40.000 wandelaars onze naam meermalen in beeld zien.

Elders in dit blad treft u de informatie waar u de posten op de route kunt verwachten en hoe de registratie verloopt van de OLAT-wandelaars. De deelnemerslijst komt in ons clubblad van september.

Ook in Apeldoorn vinden de OLAT-ters dagelijks een verzorgingspost waar ze gratis koffie, thee of soep kunnen krijgen. Uiteraard moet de vereniging daarvoor kosten maken, maar die kunnen laag blijven via uw eventuele vrijwillige bijdrage. De registratie gebeurt op dezelfde manier als in Nijmegen.

Komen we bij onze eigen Kempische Wandeldagen en Kempenlandtocht. Beide bereiken een mijlpaal. En daar zijn we trots op. Meer dan de voorgaande jaren zijn de Kempenlandtocht en de Kempische Wandelen geïntegreerd. Uiteraard hebben beide activiteiten een eigen team dat voor de uitvoering en afwikkeling zorgdraagt, maar verder is het één groot zomers OLAT-evenement waarbij wij u graag zullen begroeten.

Voor het volbrengen van de 25^e uitvoering van de Kempische Wandeldagen heeft OLAT een speciale medaille laten slaan met het provinciewapen en tekst. Deze medaille is in een beperkte oplage beschikbaar, vanwege de hoge productiekosten. Toch zal de medaille tegen de normale lage prijs te koop zijn, zolang voorradig.

De planning van onze 42^e editie van de winterseriewandelingen is in volle gang. Het voornemen is om de uitvoering van deze activiteit, die we toch ons kroonjuweel mogen noemen, na zoveel jaren onder te brengen bij een commissie, zoals met al onze activiteiten na verloop van tijd is gebeurd. Hier hoort u meer over in ons volgende tafelgesprek.

-AvA-

ERELEDEN

Piet Knoester, Jos Koolen †, Hein Lenders, Marinus van Roosmalen, Theo Tromp en Jan van de Ven

DRAGERS VAN DE CORNELIS VAN MONTFORT TROFEE

Piet Knoester, Marinus van Roosmalen, Theo Tromp en Jan van de Ven

LEDEN VAN VERDIENSTE

Mariet Ahlers, Ad van Asten, Tonny & Bert de Boer, Jan Cortenbach, Mia Dielesen, Henk Plasman, Antoon Stoop, Ben van der Velden, Ad Verbakel en Toon van Wordragen



WANDELEN OP DINSDAG

Een aantal jaren geleden is het initiatief genomen om door de week wandelingen te organiseren, met als doel het plezier in het wandelen te stimuleren. Aanmelden of afmelden hoeft niet, je doet mee als je zin/tijd hebt. Dat dit aanbod in een behoefte voorziet bewijst de enthousiaste deelname.

Om de 14 dagen vertrekt er op dinsdag om 10 uur 's morgens een groep van gemiddeld 40 wandelaars om met elkaar zo'n 20 km of méér te wandelen in een lekker tempo. Het café van vertrek is om ± 09.30 uur open en heeft de koffie/thee klaar. Rond 15.30 uur zijn we weer terug bij het vertrekpunt. Meestal is er onderweg een café waar we wat kunnen drinken. De meegebrachte boterhammen eten we echter in de natuur op.

Wie zin heeft om mee te doen hoeft alleen maar op tijd bij het vertrekpunt te zijn, natuurlijk met eten en drinken voor onderweg. Behalve de gebruikte consumpties zijn er géén kosten aan de wandeling verbonden. Wel is het gebruikelijk dat iedereen na twee maal meegewandeld te hebben lid wordt van OLAT.

Een aantal vaste deelnemers levert een structurele bijdrage aan het programma. Hierdoor wordt het leuk en afwisselend, en kunnen we genieten van de Brabantse en Limburgse natuur in al zijn variaties. Wij wensen u veel wandelplezier en wie weet tot ziens.

Vanzelfsprekend loopt iedereen voor eigen risico mee. In tegenstelling tot andere OLAT-tochten mogen bij deze wandeling de honden niet mee. Graag vragen wij uw begrip voor deze keuze. .

Informatie:

Truus van Vessem 040 2110413 truusvanvessem@tiscali.nl
Kees van Iersel 0411 621706 kees.van.iersel@home.nl
Piet van de Zande 040-2263198 pvandezande@zonnet.nl

AGENDA

Datum	Route	Startpunt
17 jun	Markgraaf	Wegrestaurant de Ketting, 0411-673030 Bosscheweg 74, 5283 WB Boxtel
01 jul	Run om de Dommel	Camping de Volmolen, 040-2533498 Volmolen 1, 5561 VH Riethoven
15 jul	Wekeromse Zand	Stationswinkel, 026-4820484 Parallelweg 56, 874 BH Wolfheze
29 jul	de Nederheideroute	Hotel de Zwaan, 0492-341226 Dorpsstraat 22, 5761 BN Bakel
12 aug.	Rondje Vught	Het Groene woud, 073-6565382 Helvoirtse weg 186, 5263 LV Vught



ROOISE WANDELINGEN

Seniorenwandelgroep Sint-Oedenrode

Elke dinsdag starten wij om 10.00 uur voor een fikse wandeling op een bepaald punt in Sint-Oedenrode.

Er zijn twee afstanden mogelijk: ±7 km en 10 km. Iedereen kan in zijn eigen tempo wandelen.

Er zijn 5 startpunten:

Den Toel	Pastoor Smitsstraat 4, Olland
De Beckart	Oude Lieshoutseweg 7, Nijnsel
't Riethof	Pastoor Teurlingsstraat 30, Boskant
Oud Rooy	Markt 13, Sint-Oedenrode
Vresselse Hut	Vresselseweg 33, Nijnsel

AGENDA

Datum	Startpunt
17 juni	't Riethof
24 juni	Oud Rooy
1 juli	Den Toel
8 juli	De Beckart
15 juli	't Riethof
22 juli	Oud Rooy
29 juli	Vresselse Hut
05 aug	Den Toel
12 aug	De Beckart
19 aug	't Riethof
26 aug	Oud Rooy

Deelname voor OLAT-leden is gratis, dit op vertoon van hun OLAT-clubpas. Niet-leden kunnen de eerste keer gratis kennismaken en betalen daarna 1 euro. Dit kan contant of via een strippenkaart.

Vanzelfsprekend wandelt iedereen voor eigen risico mee.

Informatie:

Marinus van Roosmalen 0413 - 475467 of
Betsie van Mil 0413 - 475454





CLUBREIZEN 2008

AGENDA

28 juni	GR AE	Spa-Aywaille	25-19 km
23 aug	GR 576	Clavier-Hamoir	26-21 km
20/21 sept	Eifel	Weekendreis; verblijf in jeugdherberg Alleen bij voldoende deelnemers!	
		za: Daun-Manderscheid	17 km
		zo: Manderscheid-Kyllburg	20 km
25 okt	GR 577	Durbuy-Marche en Famenne	23-17 km

Inschrijven: minimaal een maand van tevoren met vermelding van: welke tocht, aantal personen, opstapplaats en afstand.
Gironummer: 706801 t.n.v. OLAT Weert.
De inschrijving voor de weekendreis is op 31 mei gesloten.

Inschrijfgeld (prijzen onder voorbehoud):

Dagtocht: leden € 21,00; niet leden € 25,00
Weekend: leden € 57,00; niet leden € 67,00

Na-inschrijvers kunnen alleen mee als er nog plaats is.

Indien men op de woensdag voor de tocht nog geen bericht heeft gehad, kan men informeren van woensdag- tot vrijdagavond of er nog plaats is.

Afmelden: Bij verhindering zal, indien dit uiterlijk 10 dagen voor de tocht is doorgegeven, de betaling doorgeboekt worden naar de volgende tocht of (na aftrek van € 1,10) worden teruggestort. Bij afmelding binnen 10 dagen voor de tocht wordt niet meer terugbetaald of teruggestort.

Opstapplaatsen: Eindhoven NS (Fuutlaan) 07.35 uur
Weert NS 08.10 uur

Bij voldoende belangstelling ook in: St-Oedenrode, Son, Leende, Veghel, Keldonk, Helmond, Someren en Nederweert.

Belangrijk: Zorg voor een geldig grensdocument. Er is een excursieverzekering afgesloten. Deze geldt niet voor bagage en kostbaarheden.

Informatie en inschrijfadres:

Toon van Wordragen, Juliana van Stolbergstraat 10,
6006 ZM Weert
0495 - 537775 of 06 - 13011144
toon.van.wordragen@gmail.com



KWD GELDROP

25^e Kempische Wandeldagen

De Kempische Wandeldagen bestaan deze zomer 25 jaar en vallen, zoals de laatste jaren gebruikelijk is, gedeeltelijk samen met de Kempenlandtocht.

De KWD-tochten hebben een recreatief karakter en voeren vanuit Geldrop door omliggende natuurgebieden zoals het Dommeldal, de Strabrechtse Heide en Gijzenrooi. Voor iedere dag is een ander parkoers uitgezet, zoveel mogelijk over onverharde paden. De traditionele volgorde is dit jaar iets gewijzigd: de eerste wandeldag voert richting Lierop, de tweede naar Nuenen. De laatste dag heeft als vanouds Heeze als doel.

Men kan naar believen een, twee of alle drie de dagen deelnemen. Ook heeft men de keuze uit drie afstanden. Onderweg zijn er meerdere wagenrusten en horecarusten. Vaste startplaats is het sportcomplex De Kievit, Linze 13, 5667 AH in Geldrop.

Datum: 1, 2 en 3 augustus

Starttijden:

35 km	07:00-10:00 uur
25 km	08:00-11:00 uur
15 km	09:00-12:00 uur

Kosten bij voorinschrijving, tot 1 juli:

	3 dagen	2 dagen	1 dag
OLAT-leden	€ 4,50	€ 3,00	€ 1,50
lid KNBLO of NWB	€ 6,00	€ 4,00	€ 2,00
niet-leden	€ 7,50	€ 5,00	€ 2,50

Kosten vanaf 1 juli, te betalen aan de start:

	3 dagen	2 dagen	1 dag
OLAT-leden	€ 6,00	€ 4,00	€ 2,00
lid KNBLO of NWB	€ 7,50	€ 5,00	€ 2,50
niet-leden	€ 9,00	€ 6,00	€ 2,50

Vooraf inschrijven kan via een webformulier op www.olat.nl, of via het secretariaat van de KWD:

Mia Dielesen, Diephuisstraat 24, 5652 PA Eindhoven,
040 - 2552742 of kwdagen@dielesen.demon.nl of kwd@olat.nl

Overnachten

In de sporthal kan overnacht worden op veldbedden. Douchegelegenheid is aanwezig. Wie met een tent of camper naar Geldrop komt, kan terecht op het kampeerveld naast de sporthal. Daarnaast is het mogelijk te logeren bij particulieren in Geldrop en omgeving; hiervoor dient men contact op te nemen met Hein Lenders, 06-12074473. Wie wil overnachten in een hotel, kan terecht bij de VVV-Kempenland.

KEMPENLANDTOCHT

De Kempenlandtocht van 1 op 2 augustus biedt de keuze uit 110 of 80 km. Deelname staat open vanaf 16 jaar. De rustposten onderweg zijn afgestemd op een wandeltempo van 5 tot 8 km/uur. De voorinschrijving loopt tot 15 juli. Daarna geldt een toeslag van €10 op het inschrijfgeld.

De lange-afstandslapers starten vrijdagavond om resp. 20:00 en 23:00 uur vanuit de kantine van de Kynologenclub, naast de sporthal. Zij moeten op zaterdag uiterlijk 19:00 uur binnen zijn. Zie ook www.olat.nl



ONZE JARIGEN

De volgende personen willen wij feliciteren met hun verjaardag. Wij hopen dat zij deze dag in goede gezondheid kunnen vieren.

JUNI	
16 Marijke Schreurs	Eindhoven
16 Mirelle van de Oetelaar	Boxtel
17 Jan van Gemert	Geldrop
18 Hedy van Erp	Sint-Oedenrode
18 Henny Bakermans	Geldrop
19 Jos van Horrik	Heeze
20 Jan van de Ven	Schijndel
20 Lambert Rooskens	Tegelen
21 Ine van Houtum	Heeswijk Dinther
21 Cor Broerse	Leerdam
21 Sonja Schokker	Sint-Oedenrode
21 Loes Smetsers	Asten
22 Jo van Hak	Best
22 Nelly Koenders	Erp
22 Mieke de Jong	Berlicum
22 Otto Ahlers	Eindhoven
22 Furgil Steffens	Eindhoven
22 Jeannette van Velzen	Den Dungen
23 Jo Oostvogels - Watzeels	Prinsenbeek
23 Rien van Ginkel	De Bilt
23 Joop Reichenfeld	's-Hertogenbosch
23 Annie van den Dungen	Heesch
24 Helena Lankreijer	Veldhoven
24 Leny Hendriks	Deurne
24 Herman Lieven	Berlicum
24 Nico Hink	Veldhoven
24 Wilma Hendriks	Valkenswaard
24 Herman Haijkers	Eindhoven
25 Bob Bruijning	Nuenen
25 Jeannette van Boerdonk - Verbakel	Keldonk
25 Evert Morren	Epe
25 Thea Aarts	Volkel
26 Tonny Neerven - van Extel	Beek en Donk
26 Harrie Steenbakkers	Bruegel
27 Wim Peters	Veghel
27 Marion Konings	Sint-Oedenrode
27 Miet van Cranenbroek	Nederweert
28 Wim Dirks	Rosmalen
28 Madge Verleun	Veldhoven
28 Leo van den Dungen	Heesch
28 Wilma Petersen	Sint-Oedenrode
28 Marrie van Wijk	Sint-Oedenrode
29 Hennie van der Haring	Moergestel
29 Job van Mil	Sint-Oedenrode
29 Diny van de Wiel	Eindhoven
29 Jo Hendriks	Boxmeer
30 Jos van den Bersselaar	Eindhoven
30 Marian Jonkers	Volkel
2 Ria Vredembregt	Zwijndrecht
2 Jo Vugts	Haaren
3 Noor Wijkman	Eindhoven
3 Huub Raymakers	Oss
3 Jos Scheepers	Weert
4 Peer van Ool	Veldhoven
4 Gerrit Legierse	Mierlo
4 Frans van Horrik	Somereren
6 Mario Morre	Sint Michielsgestel
6 Jacques van Griethuizen	Hazerswoude
6 Toiny van Woensel	Oost- West- en Middelbeers
7 Jan Rodenburg	Sint-Oedenrode
7 Gerard Sellmeijer	Tilburg
8 Ton van de Heuvel	Eindhoven
8 Ad van Vugt	Leende
9 Marian Post	Utrecht
10 Frances Rouppe van der Voort	Eindhoven
10 Wil Rieken	Doorwerth
10 Riek de Coninck-van Rooy	Veldhoven
11 Ad Koertjens	Zevenaar
11 Riet Benjaminsen - van Kessel	Eindhoven
11 José van der Linden - van der Coer	Zeeland
11 Ardie van Bakel	Sint-Oedenrode
12 Tiny Nouwens	Nuenen
12 Ed Nieuwendijk	Oisterwijk
12 Bert Timmermans	Veghel
12 Mariet Broekmans	Deurne
12 Jan Swinkels	Oploo
13 Ronald Iliohan	Utrecht
13 Theo van de Ven	Boekel
14 Jeanne van de Brand	Sint-Oedenrode
14 Martien van Achterberg	Breda
15 Ad van Asten	Son
15 Paul Canters	Helmond
15 Iris Haubrich	Eindhoven
15 Jan van de Zanden	Mierlo

LEDENADMINISTRATIE

Jet van den Bersselaar-Dreesen

Postbus 6155, 5600 HD Eindhoven

040 - 2524404,

jet.dreesen@gmail.com

Alle wijzigingen rechtstreeks doorgeven aan de ledenadministratie. Mocht u bezwaren hebben tegen een aspirant-lid, dan verzoeken wij u dat binnen 14 dagen na het verschijnen van het verenigingsorgaan met argumenten te melden bij het secretariaat.

Het lidmaatschap gaat pas in als de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

Om in aanmerking te komen voor korting op het inschrijfgeld bij OLAT-tochten is het noodzakelijk uw lidmaatschapskaart te tonen bij de inschrijving.

NIEUW ADRES:

Dhr. Herman Haijkers

Roverbruidegom 33

5629 KT Eindhoven

AANGEMELD ALS LID:

Dhr. Joost Blom

Maarten Trompstraat 18

5224 GE 's-Hertogenbosch

Dhr. & mevr. Ruud & Toos

Kohlen-Meeuws

Zandstraat 18, 5712 XZ Someren

JULI:

1 Tony de Wit - Maas

1 Bert van Schijndel

1 Leny van Es - van der Ree

2 Maria Stortelder

2 Inger Havinga Drost



VOORUITBLIK CLUBREIS

Dwars over de Ardense hoogvlakten

De GR AE die voor 28 juni op ons menu staat, loopt dwars over het Ardennen-Eifel-massief (vandaar de afkorting). Waar oudere GR-paden vooral de rivierdalen opzochten, wil deze route juist de Ardense hoogvlakten verkennen. Overigens zonder de riviertjes nu helemaal links te laten liggen – voor zover dit al mogelijk zou zijn. Het resultaat laat zich raden: veel hoogteverschillen maar ook grandioze vergezichten.

Het mooie traject van Spa naar Aywaille ligt in een relatief laag gedeelte. Maar tussen de twee etappeplaatsen liggen een paar pittige klimmetjes – gelukkig vooral in het begin. Over het al in de Renaissance vermaarde bronwater hoeven we de lezer niets te vertellen. We verlaten Spa in zuidwestelijke richting, eerst door overwegend open gebied, later door bossen en over grillige rotspartijen. Zo nu en dan wordt een dorpje aangedaan, en overal duiken beekjes en bronnen op. Bij Remouchamps wordt de E 25 overgestoken, waarna het brede dal van de Amblève een poosje het uitzicht bepaalt. De wandelaar passeert een middeleeuws kasteel en een nog oudere ruïne, en dan duurt het niet lang meer voor het eindpunt is bereikt.

Praktische informatie is te vinden op pag.5



PRIKBORD

NIEUWS VAN DE WANDELPADEN

Helaas nog geen opvolger voor de coördinatie van het **Graaf van Hornepad**, dus hopen dat iemand zich hiervoor alsnog aanmeldt. Ook op mijn oproep voor het markeren van het **Brabant Grensdijkjespad** heeft maar één gegadigde opgeleverd: Joop Reichenfeld. Terwijl we toch genoeg leden op dat traject hebben wonen. Het kost je maar twee dagen per jaar om het traject bij te houden.

Voor het **Hertog Hendrikpad** heeft Bert de Rooij voorlopig aangeboden deze taak van Truus van Vessem over te nemen, maar wel tijdelijk. Het is de bedoeling dat een jongere schouder dit op zich wil nemen.



MARKEERDERSDAG

Op verzoek van een aantal markeerders wil ik toch een markeerdersdag organiseren. De plaats en de invulling daarvan moet nog gebeuren. De datum staat wel vast, en wel op zaterdag 9 augustus 2008. Dus noteer deze datum alvast in de kalender.

We zullen in de ochtend een stukje wandelen en tijdens de wandeling enkele markeringen bekijken. Dan een eenvoudige lunch en daarna ervaringen uitwisselen en overleg van de verschillende werkgroepen.

EEN POOSJE WEG

Ook wil ik aandacht vragen voor het feit dat ik vanaf oktober geruime tijd afwezig zal zijn uit Nederland. De bedoeling is dat ik voor circa drie maanden vertrek naar Thailand. Afhankelijk van de mogelijkheden, mijn aanpassing aan het land en zeker of ik me daar niet ga vervelen kan dit zelfs uitlopen tot een langere tijd (maar korter kan ook).

Dus ben ik op zoek naar iemand de wandelpaden op termijn wil gaan overnemen.

-Theo Tromp-



VAN DE BESTUURSTAFEL

Vierdaagse. Loop je ook dit weer de vierdaagse van Nijmegen of Apeldoorn? Dan kun je als OLAT-lid na voltooiing dit doorgeven, met opgave van het aantal keren dat de vierdaagse is afgelegd.

In dit nummer is er speciaal hiervoor een formulier bijgesloten. Graag invullen en alvast een prettige tocht gewenst. O ja, vergeet niet de OLAT verzorgingsposten onderweg te bezoeken. Ze staan weer voor iedereen klaar!

Vacatures. OLAT onderhoudt – zoals bekend – een aantal zelf ontworpen wandelpaden. Ieder wandelpad heeft zijn vaste markeerders + iemand die de zaak regelt en coördineert.

Op dit ogenblik hebben we geen coördinator voor het Graaf van Hornepad in de omgeving van Weert en op termijn (vanaf september) zoeken we ook een coördinator voor het Hertog Hendrikpad bij Eindhoven. Wie helpt ons uit de brand? Opgave bij Theo Tromp.

Secretariaat. In maart 2009 ben ik als secretaris periodiek aftredend. Na 6 jaar met alle plezier het secretariaat gerund te hebben zal ik er helaas om persoonlijke reden geen nieuwe termijn van 3 jaar meer aan vast knopen. Daarom vraag ik iedereen die iets voelt voor het werk van secretaris (m/v) even contact op te nemen met een van de bestuursleden of mijzelf.

Wil je weten wat het werk inhoudt? Even een belletje voor meer info of een afspraak.

-Kees van Vessem-

KENNEDYWALKERS

25 x Master Kennedy Walker

051 Martien van Achterberg Breda OLAT

Master Kennedy Walker (goud)

Leo Holleman Leerdam

Super Kennedy Walker (zilver)

Marty Baets Swalmen

Jos van Uden Zoetermeer Haaglanden

Dirk Donders Geldrop OLAT

Kennedy Walker (brons)

Ruud Zwart Bracknell (GB)

Hans van Doorn Hoogland

Sijbe de Jong Sexbierum FLAL

Timo Sariwating Tiel

W. Leendertse Dordrecht

LONG DISTANCE WALKER

112 Hans Pranger Handel OLAT

EN NU MET NUMMER...

Bij enkele geslaagden op het **Airbornepad** zijn vorige maand de volgnummers weggevallen. Hieronder nog eens, nu compleet:

251 Jan Monsma Weidum

252 Rinske vd Berg Jorwet

253 Adrie Zoon Dirksland

254 Hansje Zoon Dirksland

255 Siegmars Breikschk Dortmund (D) (9x & 10x)

Koninklijke Weg ook geschikt voor astmapatiënten

De onlangs feestelijk ingewandelde Koninklijke Weg, een geasfalteerd pad tussen Paleis Noordeinde in Den Haag en Paleis 't Loo in Apeldoorn, is er niet alleen voor rolstoelers en anderen die slecht ter been zijn. Ook mensen met chronische longaandoeningen (astma, COPD) kunnen er hun voordeel mee doen. Asphalt stapt voor hen nèt iets gemakkelijker weg dan zandwegen en modderpaadjes.

Vandaar dat Guus Tetelepta, luchtwegpatiënt en wandelliefhebber, namens het Astma Fonds meedeed aan de zesdaagse wandelestafette waarmee de Koninklijke Weg werd ingewijd. De afstand tussen de twee paleizen bedraagt ruim 160 kilometer. Helaas waren de weersomstandigheden nogal beroerd: het was koud en nat. „Daardoor heb ik veel last gehad van mijn astma“, aldus Guus, die de tocht desondanks helemaal heeft uitgelopen. Een aantal andere leden van het Astma Fonds wandelde alleen op de eerste estafettedag mee.

Bron: Luchtwijzer, mei/juni 2008



LANGE AFSTAND, PRESTATIE EN SNELWANDELEN

Clubkampioenschap: tussenstand per 21 mei

1	Marcelino Sobczak	6910 (9)
2	Gerrit Arfman	5120 (12)
3	1 Hanny Klumpkens	4370 (10)
4	Boetje Huliselan	4300 (8)
5	Ton de Jong	4055 (7)
6	Dennis van Reeden	3760 (8)
7	Jan Dinnissen	3655 (8)
8	Hans Pranger	3625 (9)
9	2 Rinda Scheltens	3445 (7)
10	3 Sonja Arfman	3150 (8)
11	Rik Weverbergh	3080 (4)
12	Martien van Achterberg	2980 (6)
13	Wim van Cappelle	2950 (7)
14	Gerrit van Haandel	2705 (5)
15	Henk Vink	2590 (7)
16	Ernst Westerhoff	2560 (6)
17	Mart Douven	2510 (7)
18	Erik Dikken	2275 (5)
19	4 Mieke Raaijmakers	2260 (5)
20	Hugo Prinsen	2245 (4)
21	Paul Koks	2125 (6)
22	Servee Derks	1955 (3)
23	Hans de Vries	1925 (5)
24	Bert Bosmans	1850 (2)
25	Wim Freriks	1845 (3)
26	Evert v Ampting	1835 (4)
27	Rob Keetlaer	1800 (5)
28	Jelte van der Zee	1750 (4)
29	Frits Mennen	1705 (3)
30	Nico van Hassel	1615 (4)
31	5 Riet Emans	1605 (3)



32	Klaas Bakker	1600 (4)
33	Dirk Donders	1440 (4)
34	Theo Klanke	1420 (3)
35	Ron Timmermans	1365 (2)
36	Cees Gutteling	1320 (4)
37	6 Connie Raijmakers	1305 (2)
	Huib Raijmakers	1305 (2)
39	Pieter Boots	1290 (3)
40	7 Nicole Nacken	1240 (3)
41	Claude Herman	1130 (2)
42	Ben Duin	1100 (2)
43	8 Coby Visser	1080 (3)
44	9 Dagmar Vos	1070 (3)
45	Marco v Heel	1030 (1)
46	Wim van Gemert	940 (2)
47	Co Tops	940 (2)
48	Cor v/d Heijden	930 (2)
49	Piet van Buul	910 (2)
50	Bart Lutke Schipholt	745 (1)

51	Peter Rijkers	720 (2)
52	Rolf Craanen	720 (2)
53	Rini Welten	720 (2)
54	Richard Klein Bennink	720 (2)
55	10 Henny van de Haring	710 (2)
	10 Anja van Kempen	710 (2)
57	Dirk Belder	710 (2)
	12 Monique Barten	710 (2)
	Cor Verschuiften	710 (2)
60	13 Doortje vd Akker	680 (2)
61	14 Carry Ombelet	670 (2)
62	Kees Lambregts	580 (1)
	15 Jeannette v Boerdonk	580 (1)
	Ad Verbakel	580 (1)
	15 Mariette van Ampting	580 (1)
	Frank Geubbels	580 (1)
67	Theo Beelen	565 (1)
68	Henk Plasman	550 (1)
69	Theo Tromp	450 (1)
70	Marco Timmermans	445 (1)
71	Rien van Ginkel	360 (1)
	Hans van Ginkel	360 (1)
	Joost Blom	360 (1)
	Ronald Illohan	360 (1)
75	Henri Floor	360 (1)
76	Pé Everaerts	360 (1)
	Kees Mol	360 (1)
	Hans van Grol	360 (1)
17	Mariet Douven	360 (1)
	Adri vd Graaff	360 (1)
	Jan van Boerdonk	360 (1)
	17 Caroline Dinnissen-Vernie	360 (1)
	Peter vd Ven	360 (1)
	Ted Liebrechts	360 (1)
	Louis Vernie	360 (1)
	Wim vd Wittenboer	360 (1)
87	Paul Canters (FOTO)	350 (1)
19	Lida de Boer	350 (1)
	Ton van Dijk	350 (1)
	Hein Dirks	350 (1)
19	Jeanne van Roosmalen	350 (1)
	Rob Stuivenberg	350 (1)
19	Iris van Limburg	350 (1)
	Wil Timmermans	350 (1)
	Louis Claassen	350 (1)
	Tonny van Duijn	350 (1)
97	Rinus Ars	335 (1)
98	Onne vd Kraan	300 (1)
22	Ria Bens	300 (1)
100	John van Berkel	200 (1)
23	Elly van Berkel	200 (1)
102	Mathias Coenen	175 (1)
103	Huib Coenen	100 (1)
	Fuergil Steffens	100 (1)
24	Henrietta Coenen	100 (1)
106	Antoon Asveld	50 (1)

Programma clubkampioenschap 2008

datum	startplaats	org.	soort	afstanden	beloning	bonus/info
13 juni	Rijsbergen	KMR	L.A.	80 km	360	
14 juni	Texel	Rondje	L.A.	60 km	250	
14 juni	Gulpen	Veldlopers	L.A.	75 km	350	
20 juni	Steenwijk	TIGO	L.A.	80 km	360	
21 juni	Vlissingen	WIK	L.A.	65 km	300	
21 juni	Amsterdam	LAT	L.A.	150 km	600	
22 juni	Afferden	DWS	L.A.	60 km	250	NB: aanrader!
28 juni	Veere	't Zand	L.A.	60 km	250	
28 juni	Barendrecht	Pr. Marijke	L.A.	60 km	250	
05 juli	Diemen	LAT	L.A.	60 km	250	
05 juli	Someren	JOEK	L.A.	80 km	360	schema binnen 13 uur
01 aug	Geldrop	OLAT	L.A.	80-110 km	360-460	250
16 aug	Melderslo	MKM	L.A.	80 km	360	
22 aug	Goeree	Omloop	L.A.	110 km	460	
23 aug	Leerdam	J. Ambon	L.A.	60 km	250	
29 aug	Driesum/ Wouterswoude	KM	L.A.	80 KM	360	schema binnen 13 uur

Deelnemers aan onze clubcompetitie melden zich bij voorkeur binnen 2 dagen na de tocht per e-mail of telefonisch bij: Ad van Asten: a.asten1@chello.nl of 0499-473767.

SNELWANDELWEDSTRIJDEN AV23 OP 27 APRIL '08 IN AMSTERDAM

Op de Masterdag van atletiekvereniging AV23 in Amsterdam stond een snelwandelwedstrijd over 3000 en 5000 meter op het programma, die in samenwerking met sv De LAT werd georganiseerd.

Dennis van Reeden vertegenwoordigde onze vereniging op de 3000 meter. Dennis krijgt de smaak van het snelwandelen steeds meer te pakken. Hij kon gemakkelijk een tempo van boven de 10 km/u handhaven, voldoende om deze afstand te winnen.

Ons lid Marcelino Sobczak – uitkomend voor av Unitas – liep de 5000 meter met bijna 11 km/u gemiddeld. Hetgeen resulteerde in een 5^e plaats.

DWARS DOOR DORDT OP 6 APRIL '08

Op 6 april organiseerde atletiekvereniging Parthenon in Dordrecht een hardloop- en snelwandelwedstrijd over 10 km.

De snelwandelwedstrijd had slechts 10 deelnemers. En van een strijd in de wedstrijd was geen sprake. De verschillen waren erg groot; iedereen liep zijn eigen race. Zie uitslag.

Dwars door Dordt op 6 april 2008 (org. Parthenon)

pl.	naam	geb.	club	bruto	netto	km/u
<i>mannen 10 km snelwandelen</i>						
1	Jacques van Bremen	1984	RWV	45:47	45:43	13,1
2	Hans van der Knaap	1959	RWV	56:45	56:20	10,7
3	Frans Leijtens	1976	RWV	59:46	59:23	10,1
4	Fred Röhner	1950	Unitas	1:00:58	1:00:44	9,9
5	Gerrit Riezebos	1959	RWV	1:03:19	1:02:54	9,5
6	Willem vd Bijl	1939	RWV	1:06:54	1:06:30	9,0
7	Paul Koks *)	1965	Haag Atl.	1:12:07	1:11:57	8,3

pl.	naam	geb.	club	bruto	netto	km/u
<i>vrouwen 10 km snelwandelen</i>						
1	Marleen Radder	1951	RWV	1:03:43	1:03:38	9,4
2	Tilly van de Merwe	1953	Unitas	1:21:26	1:21:13	7,4
3	Hermien Teske	1949	RWV	1:26:27	1:26:14	7,0

*) Ook lid van OLAT

Snelwandelwedstrijden in Amsterdam op 27 april 2008 (org. AV23 & De LAT)

pl.	naam	club	geb.	5000 m	km/u
1	Jacques van Bremen	RWV	1984	22:21,97	13,4
2	Dirk Bogaert	ACME (B)	1958	24:43,74	12,1
3	Ronald Maas	RWV	1987	26:21,81	11,4
4	Theo Koenis	De LAT	1951	26:44,56	11,2
5	Marcelino Sobczak*)	av Unitas	1968	27:24,38	10,9
6	Hans van der Knaap	RWV	1959	28:16,53	10,6

pl.	naam	club	geb.	3000 m	km/u
1	Dennis van Reeden	OLAT	1989	17:11,28	10,5
2	Ad van Oijen	av Weert	1944	18:04,89	10,0
3	Coby Bunschoten	RWV	1947	20:44,67	8,7

*) ook lid van OLAT

30e Nacht van Loon van 19 op 20 april 2008 (org. Hart van Brabant)

pl.	naam	afstand (km)	tijd	km/u
1	Bart Snoeren	132,000	15:11	8,7
2	Dirk-Jan Nieuwenhuizen	128,500	15:09	8,5
3	Rieks Haan	126,000	15:01	8,4
4	Ton van Anandel	124,250	15:09	8,2
5	Frans Leijtens	121,750	15:05	8,1
6	Ties van den Berg	120,000	15:05	8,0
7	Boetje Huliselan	120,000	15:13	7,9
21	Gerrit van Haandel	111,500	15:00	7,4
27	Ton de Jong	109,000	15:07	7,2
27	Rik Weverbergh	109,000	15:07	7,2
29	Wim van Cappelle	107,250	15:00	7,2
29	Martin Achterberg	107,250	15:00	7,2
31	Wim Freriks	107,250	15:01	7,1
36	Ernst Westerhoff	105,500	15:00	7,0
43	Gerrit Arfman	103,000	15:00	6,9
45	Hanny Klumpkens (5 ^e dame)	103,000	15:04	6,9
62	Dennis van Reeden	97,000	15:08	6,4

Totaal aantal geldig gelopen kilometers 7315,750

Gemiddelde afstand per deelnemer (km) 107,585

Gemiddelde snelheid per deelnemer (km/uur) 7,139

Agenda snelwandelwedstrijden en prestatietochten

datum	plaats	vereniging	informatie
14 juni	Drunen	DAK	NK Masters 5 km op baan. Inschrijving gesloten.
15 juni	Barendrecht	CAV Energie	Open Zuid Hollandse A en B Junioren, Senioren en Masters 5000 meter snelwandelen op baan. Inschrijving gesloten.
22 juni	Rotterdam	RWV	Jubileumwedstrijd 80 jaar RWV; prestatiewandeltochten en snelwandelwedstrijden van 1 tot 5 km op baan. Langepad, Rotterdam. Start 13:00 uur. De prestaties van de deelnemers op de verschillende afstanden worden omgerekend naar een prestatie op 5000 m, waarbij rekening wordt gehouden met leeftijd en sekse. Dit zal een verrassende uitslag opleveren. Iedereen mag meedoen. Info en inschrijven: Hans van der Knaap, 010-4662015 of info@rotterdamsewandelsportvereniging.nl; www.rotterdamsewandelsportvereniging.nl. Inschrijving bij de start is ook mogelijk.
29 juni	Vlaardingen	RWV	Drieluik snelwandelen, 3 en 5 km op baan. Info en inschrijven: Hans van der Knaap, zie bij 22 juni.
5 juli	Best	Gen. Michaelis	Snelwandelwedstrijd 1, 3 en 5 km op baan. 13:00 uur. Sportpark Naastenbest, Irenelaan 20. Info en inschrijven: Henk Plasman: 06-10980674 of henk.plasman@tntpost.nl, zie ook www.avgm.nl. Inschrijving bij de start is mogelijk.

Verrassend mooie Kennedymars vanuit Ridderkerk

Carnisse Grienden doen vermoeidheid vergeten

Coos wilde wel weer eens een Euraudax-tocht van 100 km lopen. Maar dat moet je niet zomaar doen. Daarom besloten we eerst eens een Kennedymars te gaan lopen. In plaats van begin mei in vier etappes het Marskramerpad 1 te gaan wandelen, zoals we eerst van plan waren, gingen onze gedachten uit naar de Kennedymars in Odoorn.

Maar de weersvoorspelling rond 1 mei was ronduit slecht en van een wandelaar uit Zeist hoorden we dat hij een week eerder een Kennedymars vanuit Ridderkerk ging lopen.

We besloten dit ook te doen, want voor 25/26 april was in ieder geval droog weer voorspeld. Op internet hadden we al gelezen dat het parkoers verhard was; vooral in de nacht stelden we dat zeer op prijs. Bovendien was de start om 23.00 uur, een uur later dan bij de meeste Kennedymarsen, en een kortere nacht was voor ons ook een pré.

Met de trein reden we via Den Haag CS naar Rotterdam Lombardije. Hier namen we de bus naar de Kastanjelaan in Ridderkerk. Helaas troffen we geen pijlen naar de start en de drie andere wandelaars die met dezelfde bus waren gekomen, wisten evenmin welke kant we op moesten. We hadden gelukkig wel een plattegrond van internet bij ons en kwamen we er toch nog uit.

Even na half tien vrijdagavond arriveerden we bij de start in recreatiecentrum De Fakkel. Boven onze verwachting troffen we al flink wat wandelaars. Enkelen die ons goed kennen, en weten dat wij deze afstand normaal niet



lopen, maakten opmerkingen als: 'je gaat toch geen gekke dingen doen' of 'ik had jullie hier niet verwacht'.

Om 23.00 uur was dan de start met 136 deelnemers. Groot was onze verbazing toen wij onverharde paden troffen. Maar achteraf gezien viel het allemaal wel mee. Veel steun heb ik in de nacht van Coos gehad, omdat ik eigenlijk niet zo graag nachttochten loop. Door op de donkere plekken met mijn zaklamp op haar reflectievest te schijnen kreeg ik voldoende licht. De meest opvallende plaatsen waar we door kwamen waren Kinderdijk met zijn talrijke molens en de Carnisse Grienden.

Na de start liepen we langs de zuidzijde van Ridderkerk en op korte afstand langs de A15. We verlieten de stad aan de zuidoostkant. Nadat we onder de A15 waren doorgelopen bereikten we de eerste verzorgingspost op 7 kilometer. Via de noordkant van Hendrik-Ido

Ambacht werd de rivier Noord overgestoken. In Alblasserdam passeerden we hotel 'Het Wapen van Alblasserdam'. Een éénpersoons kamer kostte hier 80 euro en een tweepersoons kamer bijna honderd. Dan vonden we toch wel te duur en we besloten verder te lopen.

We staken de rivier Nieuwe Alblas over. Achtereenvolgens passeerden we nu de plassen Lammetjeswaal en Rijzenwaal. Aan de westkant van Alblasserdam sloegen we af over de Molenkade en kwamen langs talrijke molens. Ons pad voerde hier ruim 2 kilometer tussen de vaarten Nieuwe Waterschap en de Groote of Achterwaterschap. Daarop werd op 17 kilometer de tweede verzorgingspost bereikt.

Verder liepen we, langs de rivier Nieuwe Alblas die we overstaken bij het plaatsje Oud Alblas. Daarna vervolgden we ons pad langs de zuidzijde van de rivier.

Op 25 kilometer werd de eerste grote rust bereikt, in het Streek-Natuurcentrum te Papendrecht. Na de rust staken we de A15 over en liepen we Sliebrecht binnen. Over een voet/fietspad langs een zeer lange spoorbrug staken we de Beneden Merwede over. Nu bevonden we ons op het grondgebied van Dordrecht. Na de derde Merwedehaven werd verzorgingspost nummer 3 bereikt op 30,5 kilometer. We staken de rivier Wantij over. Langs de oostzijde van Dordrecht kwamen we langs een hoge watertoren.

Na post nummer 4 op 36,5 kilometer volgde al op 39,5 kilometer de tweede





grote rust . Deze was gelegen in kantine Sporting Delta te Dordrecht. Naar we later vernamen vielen hier vijf deelnemers (mannen) uit.

We vervolgden ons pad in Dordrecht door het Weizigtpark en staken de Oude Maas over. Daarop werd verzorgingspost nummer 5 bereikt op 46 kilometer. Inmiddels hadden we Dordrecht ingeruild voor Zwijndrecht. Langs een water met de naam Devel, nabij bosgebied de Hoge Devel, bereikten we 't Weetpunt en vlak hierna verzorgingspost nummer 6 op 51 kilometer. Het was hier of ietsje verderop dat de laatste mannelijk uitvaller van het toneel verdween.

De laatste grote rust was in het Dorps-huis te Heerjansdam. Hier besloot Coos de strijd op te geven. Van de 19 vrouwelijke deelnemers was zij de enige die uitviel. Maar van alle uitvallers was zij wel degene die deze tocht het langst had volgehouden.

Door industriegebied verlieten we Heerjansdam. We kruisten nog de rivier de Waal, die hier wel heel smal was. Nu liepen we een tijdlang langs de Oude Maas. We zagen zowaar eenmaal een strandje. Ook kwamen we door een park waar een heel smalle spoorbaan was aangelegd. We staken de Heinenoordtunnel over en op 69 km was verzorgingspost 8.

Het hoogtepunt van de tocht was wel het stuk door de Carnisse Grienden. Het parkoers was hier zo mooi, dat je bijna je vermoeidheid vergat. Wel was het voor ons moeilijk om ons fototoestel in onze rugzak te laten zitten. Want we hadden eerder besloten om

toch geen foto's te maken, omdat dit anders teveel tijd zou kosten en we daardoor mogelijk niet de limiet van 18 uur zouden halen.

Inmiddels liepen we in Barendrecht en passeerden café 't Schaapje en het gemeentehuis. De laatste verzorgingspost lag op 74 kilometer. Langs een verkeersplein (kruising van de snelwegen A15 en A16) kwamen we terug in Ridderkerk, waar in De Fakkel de finish was. We waren naar deze tocht niet afge-reisd met de bedoeling in een mooi landschap te wandelen. Het belangrijkste voor ons was de prestatie om weer eens een 80 km te lopen. De voor-gaande jaren was de 75 van Hengelo de langste tocht in het jaar geweest. Maar die valt in 2008 samen met de Ronde van Zuid-Limburg. En daar willen we elk jaar bij zijn.

Nu we dan deze Kennedymars hebben gelopen, moeten we vaststellen dat die toch wel heel mooi is. Er is alles aan gedaan om de tocht zoveel mogelijk over verkeersarme wegen en paden te leiden. Verder zijn de verzorgingsposten uitstekend. Bij elke post kon je weer wat anders krijgen. Vooral de verzorgingspost waar we fruitsalade kregen was een grote verrassing voor ons. Want als je bedenkt dat deze tocht bij na-inschrijving € 12,50 kost, dan vraag je je af hoe ze het voor dat geld allemaal kunnen doen.

-Henri Floor & Coos Verburg-
FOTO'S: Jeroen Rozema

KEMPENLANDTOCHT: VOORINSCHRIJVING LOOPT NOG TOT 15 JULI

De OLAT Kempenlandtocht vindt dit jaar voor de 10^e keer plaats en wel van 1 op 2 augustus. Er is keuze uit 80 of 110 km. Deelname staat open vanaf 16 jaar. De rustposten onderweg zijn afgestemd op een wandeltempo van 5 tot 8 km/uur. Bij voldoende animo kan ook in een groep gewandeld worden bij een tempo van gemiddeld 6,5 km/uur.

Het laatste deel van de tocht valt samen met het (gedeeltelijk onverharde) parkoers van de KWD. Het wandeltempo is dan vrij. De lopers moeten op zaterdag uiterlijk 19:00 uur binnen zijn. Na afloop ontvangen zij een oorkonde.

De voorinschrijving loopt tot 15 juli. Daarna geldt een toeslag van € 10 op het inschrijfgeld. Na-inschrijven kan tot een half uur voor de start..

Kosten bij voorinschrijving:

110 km €24,- OLAT-leden €6,- korting
80 km €19,- OLAT-leden €4,- korting
Bondsleden krijgen 1 euro korting.

De lange-afstandslopers starten vrijdagavond vanuit de kantine van de Kynologenclub, Kervel 3, 5667 AH Geldrop (achter sporthal De Kievit). Men dient zich uiterlijk een half uur voor de start te melden.

Start: 110 km: vrijdag 20:00 uur
80 km: vrijdag 23:00 uur

Verzorging:

Onderweg zijn er wagenrustposten met de bekende OLAT-verzorging en enkele horecarusten waar men iets aangeboden krijgt. Er is bagagevervoer (1 tas) naar de nachtcaférust.

Info & inschrijven:

Hans de Vries (commissie LPS)
Stationsweg 136,
5611 BZ Eindhoven
06 - 20133971
kempen@olat.nl
zie ook www.olat.nl

Wie met een tent of camper naar Geldrop komt, kan terecht op het kampeerveld naast de sporthal.

Een bijzonder mooi stukje van de GR 5

Het is vandaag 26 april en we zijn zo juist aangekomen in Vielsalm, een bekend toeristenstadje in de Ardennen. Het startcafé ligt tot ieders verbazing niet op de afgesproken plaats; daarom lopen we nog even te zoeken naar de routebeschrijving. Jan staat ondertussen met zijn boekjes te wachten voor een café in de Oude Marktstraat en dat is al een mooi eindje richting de finish.

We verlaten de stad via een sterk stijgende weg en passeren in het voorbijgaan een monument en een begraafplaats. Waarschijnlijk zijn we toch in de Hoge Ardennen want onze paden blijven de stijgende lijn aanhouden. Het zonnetje is er sinds vanmorgen ook weer bij, daar hebben we ongeveer drie maanden op gewacht. Dat wordt dus genieten!

Even voorbij Neuville rijden de bus en het volgbusje ons voorbij, die zijn met de gevulde kippen op weg naar de soepremise ergens in de buurt van onze finishplaats: Burg-Reuland. Voor ons dus geen reden om even wat hogerop naar 'So Becheffa' te kuieren om daar de overdekte barbecue-installatie uit te proberen. Maar nog wel ruim 25 km wandelplezier in petto.

Wat een verrassing als even verderop bij een afslag ons een groepje wandelaars uit het Rooise tegemoet komt, die zaten vanmorgen toch ook vrolijk bij ons in de bus. Er zijn dus meer wegen om het einddoel te halen, zullen we maar denken. Zij hebben in ieder geval een vrolijke noot in hun midden en die zal ons vandaag regelmatig met mooie melodietjes begeleiden.



Voorlopig wandelen we nog door een groot bos, maar Mirjam heeft ons in haar 'vooruitblik' beloofd dat we veel mooie vergezichten te zien krijgen, dus onze blik blijft hoopvol vooruit gericht. Daar treffen we even een open stuk in het woud en hebben ook meteen bijna natte voeten. Lopen we daar ineens door een riviertje, of heeft het stroompje zich vergist en maakt het ook handig gebruik van de parkoersbeschrijving van deze GR? Prachtig, deze beekjes die geregeld ons pad kruisen en soms ook, zoals hier, ons vrolijk tegemoet stromen.

Ineens schrikken we op: is daar een koe die ons volgt? Nee hoor! Willem brengt zijn apparaat in stelling en met een imponerend, strak ritme begeleidt hij ons bergopwaarts.

Deze GR is een onderdeel van het wandelpad dat ergens aan de Hollandse kust begint en dat verder zijn weg zoekt door Vlaanderen en Wallonië om daarna door Luxemburg en Frank-



rijk uiteindelijk na zo'n 2500 kilometers uit te komen in Nice, aan de Middellandse Zee. Voor vele wandelaars is het een uitdaging om dit pad eens in hun leven volledig te bewandelen. De meeste pelgrims gebruiken deze GR5 ook als aanlooproute op hun voettocht naar Compostela in Spanje. In ons midden vandaag onder anderen Piet en Fonny van Buul, getooid met de Jacobsschelp op hun rugzak, ten teken dat ook zij de pelgrimroute volgen.

Al een tijdje genieten we van het prachtige uitzicht, glooiend heuvelland af en toe onderbroken door groepjes bomen. Eindeloos ver kun je hier wegstaren, we wandelen bijna op 500 meter boven de zeespiegel.

Na 10 km komen we in Commanster, een dorpje dat je pas opmerkt als je er bent. Het eerste wat je dan ziet is een soort kasteelhoeve uit ver vervlogen tijden. Het kasteel van Commanster werd in 1741 gebouwd door Henri François



Baptiste. In de bovendrempel van de toegangspoort is deze constructiedatum terug te vinden.

In het kasteel kan de bezoeker de Cervoise van Commanster proeven. Ook kan men er een hapje eten, maar pelgrims doen dat liever ergens anders, bijvoorbeeld voor de kerk of op andere knusse plekjes.

Piet is er even goed voor gaan zitten. Ons ontging op dat moment de mogelijkheid om even 'op stand' te lunchen of iets dergelijks. Helaas, een betere kans deed zich later ook niet meer voor. Wat ons nog wel opviel was de manege midden in het dorp. Echter toen was ik nog niet geïnformeerd over de faam die deze Nederlandse ranch hier geniet: ze biedt de toeristen een uitzonderlijke mogelijkheid om de Ardennen eens te paard te leren kennen.



Uit de verte komen melancholieke klanken tot ons van rust en eenzaamheid. Wij trekken verder en de omgeving wordt alsmear boeiender: vergezichten naar alle kanten. We stappen van de ene provincie in de andere. Of we nu in het Luikse of in het Luxemburgse terecht zijn gekomen, wat maakt het uit!

Een mooi asfaltwegje leidt ons door een bos. Een picknicktafel met banken



nodigt ons voor het middagmaal: beschuitbol met chocola. Even zwaaien naar de voorbijgangers, die het al even goed naar hun zin hebben als wij. De lente is aangebroken, ook in de Ardennen.

Een kwartiertje pauzeren doet je goed en we kunnen er weer tegen. Nu geen bossen meer, maar panorama's zo ver het oog reikt. Zelfs door het jonge struikgewas zie je oneindige landschap voor je uitgestald. En dat het zo al heel lang is, bewijst een kruis als grafmonument uit 1881. Welke historie zal hier eens geschreven zijn? De tekst op het monument is onleesbaar door de tand des tijds, maar na wat speurwerk kom ik erachter dat het hier om de smokkelaar Servatius Hermann gaat. Na het ontstaan van het Koninkrijk België ontstaat er een in deze omgeving een

levendige smokkelhandel tussen de arme bevolking in dit oostelijke grensgebied, dat onder Pruisisch beheer valt, en het nieuwe koninkrijk. Vooral tabak, zout en koffie waren gewilde artikelen, maar ook lucifers deden het goed. Tijdens zo'n smokkeltocht werd op 12 oktober 1881 bovengenoemde Servatius Hermann doodgeschoten door de grensbewaking. Het wegkruis dat aan deze daad herinnert wordt hier 'Voss se Kregs' genoemd. Zijn we weer bijgepraat.

Nog meer historie treffen we amper een kilometer verderop. Daar lopen we tussen twee wallen door, eens dienend als talud voor een spoorbrug. Voordat we de bewoonde wereld bereiken, zijn we alweer een kilometertje of vijf verder. Ondertussen is ook de spreektaal veranderd. Het riviertje de Braunlauf geeft hier de scheiding aan tussen Franstalige en Duitstalige Belgen. Even hebben we nog gezocht naar een heuse rivier die zo'n allesomvattende ommekeer in de volksaard kon bewerkstelligen, maar echt, het is niet meer dan een slootje van anderhalve meter breed.

Naar deze sloot is ook het actieve dorp Braunlauf genoemd. Alhoewel dit dorp nog geen 500 inwoners telt, wordt er



jaarlijks door de jeugdvereniging een 'Spel zonder Grenzen' georganiseerd. Maar van deze activiteit valt nu niets te bespeuren en we zijn het dorpje al door voor we er erg in hebben – nou ja, op het fikse stijgingspercentage na dan. Bij een berg hoort een dal en dat heet hier de Vallei van de Braunlauf. Toon en Miet, echte Brabanders, zitten te genieten op een bankje en ook Sytse ziet dat wel even zitten.

We steken de sloot over die zijn weg verder zoekt richting de Our, en die kennen we nog van vorige maand! Nog een uurtje wandelen en we zijn bij de soeppost, die daar strategisch staat opgesteld. Strategisch, omdat volgens zeggen de laatste tijd dit kostelijke vocht nogal eens wordt 'gemist'. En het heeft geholpen. Bij de post heerst een gezellige drukte en ook Willem brengt zijn apparaatje weer eens tot leven.

Verderop passeren we nog een soort bunker, die van buiten geen kenmerken draagt. Het blijft dus gissen wat er achter de deur voor ons verborgen blijft. Als we even later, na een zwenking van de weg, wederom de klanken van de doedelzak over de vlakke horen galmen, zien we Willem op deze bunker hoog boven het veld zijn muzikale nootjes persen. Roel van der Wijst stuurde me de bijpassende en andere plaatjes ter opluistering van deze geschiedschrijving, waarvoor dank.

In de verte voor ons zijn de contouren zichtbaar van het Eifelgebergte. Ook de omgeving krijgt langzamerhand een ander uiterlijk. Weer meer bossen en de hellingen worden ook iets steiler. We weten dat we nu in de directe omgeving van Burg-Reuland zijn, maar nog nergens valt iets van dat stadje te be-

Willem Steenbakkers uit Son is een uniek fenomeen

Twaalf jaar wandelen met de doedelzak

Ik zal het nooit vergeten, het is september 2004. Wij treden, zestig jaar later, in de voetsporen van de bevrijders en lopen van Lommel naar Arnhem. Met een stuk of veertig wandelaars doe ik mee aan de openingstocht van het Airbornepad Market Garden. Het is de eerste dag, ik ken nog niemand, ben totaal niet bekend met OLAT en loop een stuk op met Willem.

We hebben net een stuk langs een drukke weg gehad en nu we lopen door een heel stil bos. Ik wil net zeggen hoe lekker rustig het is, als Willem zijn doedelzak opblaast en begint te spelen: hard en schel klinkt de doedelzak vlak naast mijn oor in dat stille bos.

Later in die week ben ik de doedelzak wel gaan waarderen. Iedere kranslegging werd zeer bijzonder dankzij Willem's doedelzak. Vlakbij Driel gingen we met het pontje over de Nederrijn, en daar klonk de doedelzakmuziek over het water prachtig.

Op eigen verzoek wandelde Willem het Airbornepad met de doedelzak. Met zijn eigen band speelt hij ook vaak bij de Dodenherdenking op 4 mei.

Willem Steenbakkers, 1955, is een van de jubilarissen die de afgelopen ledenvergadering een klompje uitgereikt kreeg – als hij tenminste aanwezig zou zijn geweest. Ik ga samen met Onne bij hem langs en reik het klompje namens OLAT aan hem uit. Waar die dat aan verdient heeft? Ik leg hem uit dat op de afgelopen ledenvergadering iedereen die tien jaar lid is van de OLAT zo'n klompje heeft gekregen. Dan blijkt dat hij al lid is sinds 1994.

Ik tref Willem vandaag, op 16 maart tijdens de laatste wandeling van de winterserie, bij wagenrust 4. Zonder doedelzak, want de regen komt met bakken uit de hemel. Ik sta lekker droog onder de tent aan de ene kant van de kraam en schenk drinken in en wijs de wandelaars op boterhammen en plakjes ontbijtkoek. Het is hier te druk om een lang gesprek te voeren. Als we klaar zijn is het toch wel zes uur eer Onne en ik bij Willem thuis in Son aan komen. De hond is inmiddels uitgelaten en zijn modderige wandelschoenen staan bij de achterdeur. Hij draagt een schoon t-shirt van de Pipe band Delta Police, een



>>> VERVOLG PAG. 13, CLUBREIS

speuren. Nog een laatste bocht en daar ligt het dan – weliswaar in een dal, maar toch ook weer op een heuvel.

Na een heerlijke verfrissing bij een koele bron, nemen we de aanloop naar de burcht die we deze keer op ons pad vinden voordat we het stadje mogen binnen wandelen. Die forse muren staan daar al even en zullen het nog wel een tijdje uithouden. Tien eeuwen geleden hebben hier al mensen gewoond en er

werd natuurlijk ook flink gevochten, anders hadden ze die stevige muren van de burcht, die uit de 13^e eeuw stamt, niet nodig gehad.

Om bij de kerk te komen moeten we nog ongeveer een kilometer links en rechts manoeuvreren, maar dan zijn we ook weer echt thuis in de Konditorei van de Familie Richter. Zaten we daar vorige maand nog binnenshuis van onze versnaperingen te genieten, nu is het heerlijk toeven op het terras met gelijksoortige heerlijkheden. Na een uur-

tje 'afzakken' krijgen we als afscheid nog een doedelhymne door Willem, als dank voor het aangenaam verpozen.

Nadat Toon ons nog even op het hart heeft gedrukt toch zeker en zo spoedig mogelijk in te schrijven voor het clubweekend in september, gaat iedereen aan boord en brengt Frans van de Fa van Hoof ons weer veilig thuis.

Tot onze volgende afspraak op 28 juni, ergens op de GRAE.

--Ad van Asten--



doedelzakband uit Canada (ooit net als voetballers na een wedstrijd doen, geruimd met een ander bandlid). Of we whisky willen of iets anders te drinken en allerlei eten wordt aangeboden. Logisch als je precies rond etenstijd bij iemand langs komt. Maar wij hebben de hele dag al boterhammen met kaas gegeten en hoeven niet zo veel meer. Een croissant en een appelflap gaan er toch nog wel in.

In 1993, vertelt Willem, is hij begonnen met wandelen. Met een groepje vrienden ging hij trainen voor de Vierdaagse van Nijmegen en al snel liep hij de Kennedymars in Someren. Ooit woonde hij in Sint-Oedenrode en zodoende was hij wel bekend met OLAT, ook doordat hij er als EHBO'er meehielp. Een jaar later werd hij lid.

Ook in 1993 begon Willem met doedelzak spelen. Omdat hij de muziek mooi vond, wilde hij dit zelf gaan leren. Hij deed dat bij de Dutch Pipes and Drums uit Tilburg. Daarvoor speelde hij wel een ander muziekinstrument: de mondharmonica.

De 'Pipe-band' bestaat uit zo'n 60 man, elke woensdagavond oefenen ze. Ze hebben regelmatig optredens tijdens taptoes met duizenden man aan publiek. Ook geeft de band regelmatig een optreden in binnen- en buitenland. Dat gebeurt op een zondag of ze gaan een heel weekend weg.

De hele uitrusting van een doedelzakspeler kost zo'n vijftienduizend euro, geen goedkope hobby dus. Het full-dress tenue bestaat uit: speciale schoenen: chille brogues met daaroverheen spats (witte sokken), een hoofddeksel: de Father bonnet en tijdens het wandelen: de Glengarry, uiteraard een kilt met Schotse ruit en een hair sporra.

Vanaf 1996 ging Willem wandelen en doedelzakspelen combineren. Hij speelt dan vooral herkenbare nummers, die hij van de band heeft of op internet zoekt.



Favoriet zijn speciale plekken aan het water, op een heuvel, bij een ruïne (Diekirch) of kasteel (Vianden). Speciale tochten zijn bijvoorbeeld de Vierdaagse van Apeldoorn, Vilt of MESA-Ardenen. Voor het wandelen zoekt hij eigenlijk nog een kilt, liefst bruin/groen en dan natuurlijk geruit, want de kleding die hij tijdens optredens draagt is van de band.

Thuis oefent hij aan de Dommel in de bossen, vlak achter zijn huis of als het slecht weer is (als het regent of vriest) in het schuurtje. Binnen kan hij oefenen op een chanter, een soort fluitje.

Behalve OLAT-lid is hij ook een jaar lid geweest van WSV Groot Gestel. Bij die club houden diverse wandelaars zich met muziek bezig – accordeon, gitaar en zang – maar dat doen ze vooral in de avonden.

Afgelopen jaar werd op een zondagochtend de rust in de Kampina danig verstoord. Aan een ven klonk hard de doedelzak; twee leden van Groot Gestel hadden voor de gelegenheid zelfs een minikilt aangetrokken.

Op paaszondag zou accordeonmuziek worden gecombineerd met de doedelzak, maar helaas er was een storing op Willem's werk, waar hij tot acht uur 's avonds mee zoet was.

De laatste zondag van april was Willem weer van de partij in de Kampina met doedelzak; dat hebben de vele zangvogels en rustzoekende wandelaars geweten.

Willem heeft weinig tijd om te wandelen; buiten zijn drukke 50- à 60-urige werkweek als koelmonteur is hij ook nog te vinden bij toneelvereniging Experiment te Beek en Donk. Toneelambities heeft hij zelf niet, hoewel hij één keer optrad – uiteraard met doedelzak; hij is meer de man van de techniek (licht en geluid).

-Joop Reichenfeld-

Christiaan Koehler:

Wandelen en wat ik zoal tegenkom (44)

Wat zullen we ons haasten om de vierde etappe van de Wolds Way – dik 30 km van Thixendale naar Sherburn – in één dag te lopen en dan tijd te kort komen voor de vele bezienswaardigheden? Niet doen dus!

Het feest begint al bij het lieflijk verscholen plaatsje Thixendale: je kunt dat oord toch moeilijk de rug toekeren zonder je rekenschap te geven van de lovende aanduiding van Roger Ratcliffe: „*One of the most charming villages along the Yorkshire Wolds Way!*” *)

Het staat te boek als een beeldschone plek waar zestien dalen samenkomen als spaken in een wagenwiel. Dát wil je toch niet missen? Maar zo iets vreet wel tijd en dan is de keus om deze etappe wat in te korten snel gemaakt: we gaan tot Rillington en geen stap verder!

In de verste verte is er niemand te zien en het is doodstil. Het enige geluid komt van de leeuwerik. Je durft bijna niet te praten om de stilte geen geweld aan te doen.

In die paradijselijke sfeer dalen we vervolgens langzaam af naar Deep Dale, door Roger omschreven als: „*the most beautiful and peaceful valley you will across!*”

Het is nauwelijks te bevatten, dat bij een aftakking het paadje ter hoogte van een vriendelijke beekje over historische gebied loopt: de middeleeuwse nederzetting Wharram Percy. Dichtbij de plek, waar dat beekje uitmondt in een langgerekte poel staat de indrukwekkende ruïne van St Martin's Church, geflankeerd door de fundamente van voormalige optrekjes, waarin drie eeuwen geleden dertig gezinnen woonden. Een dodelijke epidemie zou het einde van deze leefgemeenschap op zijn geweten hebben.

En wat kunnen we anno 21^e eeuw op deze plek verwachten? Een vakkundig geconserveerd dakloos kerkgebouw met een bijbehorende toren, waarvan een zijmuur gaandeweg door weer en wind is vergaan. In de resten van het kerkje staat op kraakheldere info-panelen de uitgebreide geschiedenis te lezen.

Geen vuiltje op de grond, niets beklad. De fundamente zijn brandschoon geveegd en er valt zelfs geen grassprietje te bekennen. Sporen van voetstappen of auto's? Neen! Wie komt hier dan wel, vraag je je af, wanneer zal blijken dat er de eerste uren geen mens te bekennen valt.

Wie zijn neus mocht ophalen voor dit ommetje naar Wharram Percy kan de hoofdroute aanhouden. Als compensatie mag men dan leven met de wetenschap dat het pad gedeeltelijk over een ondertunneld spoorlijntje loopt, waardoor vroeger treinen met kalk van vindplaats naar industrie hebben gereden. Men zal er niets van bemerken, maar met een geïnteresseerd oog krijgt men wel de kans om bijzondere vlindersoorten te ontdekken en dat heeft immers ook z'n bekoering.

Bij Wharram 1th Street – een sfeerloos groepje huizen rond een kerkje – haakt het ommetje weer aan en gaat het samen noordwaarts verder. Even later kan een liefhebber desgewenst nog een ommetje maken. Nu naar Duggleby om een kijkje te gaan nemen naar de plek waar eeuwen geleden de resten van lijkverbrandingen zijn begraven. Het is zo'n dikke vijf meter hoge en cirkelachtige heuvel van wel veertig meter in doorsnede; trek er wel dik 3 km extra voor uit.

De hoofdroute volgt een afdaling naar de Whitestone Beck, een leuk onschuldig stroompje dat moet worden overgestoken. Maar verkijk je niet op zijn ogenschijnlijke onschuld want in het



St Martin's Church in Wharram Percy

natte jaargetijde laat het wel degelijk van zich weten en dan moet je maar zien hoe je aan de overkant komt. In de verte lonkt de aanloop naar het hoger gelegen Settrington Wood. Boven gekomen volgen we het hoge pad moeiteloos langs de flanken van dat schitterende naaldhoutbos met rechts, in de diepte, de kleurrijke The Nine Spring Dales.

Bij Wold Barn wordt een uitloper van dat bos doorgestoken en dan... gaat er op +185m een verrassende wereld voor je open: een overweldigend uitzicht met aan de horizon de even geliefde als gevreesde North York Moors. Hier en nergens anders gaat de rugzak vanzelf af voor een langdurige pauze om het indrukwekkende panorama rustig op je te laten inwerken.

Daarna gaat het wel voldaan en opgeponderd verder. Niet wetend dat er na een paar kilometers weer zo'n mooi bos komt: The Beacon Wold. De route gaat er dwars doorheen en komt vervolgens uit op weer zo'n fraaie uitzichtplek. Maar daar krijgen we wel heel wat anders te zien: een langzaam voorbij drijvende pittige onweersbui!

We gaan niettemin vrolijk verder, zonder besef van wat we 's avonds te horen krijgen: dat zo'n bui heel graag nog eens terugkomt om zich daarna te ontladen. Het zou een vaak voorkomend natuurverschijnsel zijn tengevolge van de temperatuurverschillen tussen de Moors en de Dales.

Hoe dan ook, de bui heeft het op ons gemunt; de regencapen gaat om, de pas er in en als de wiedeweerga naar Rillington. Bij het eerste het beste huis biedt een garage-uitmestende-bewoner spontaan aan om bij hem te schuilen en - waar kom je dat tegen - hij gaat voor ons een potje thee zetten!

The Coach & Horses Inn van Ken en Liz McArthur is nog gesloten, maar we benutten het advies om een trap aan de achterkant van de pub op te gaan en met gebruik van een overbekende deurklopper onze komst te melden. Zo gezegd, zo gedaan; een schrikbarend hondengeblaf is het antwoord. Even later gaat de deur op 'n kiertje en weer wat later stappen we een piekfijne kamer binnen.

Liz kookt voortreffelijk en Ken serveert niet zo maar een pint of beer maar laat je eerst zijn local beers proeven en geeft daarbij een toelichting over smaak en



Op het infopaneel bij de ruïne is te zien hoe de kerk eerst steeds groter werd en toen weer kleiner

herkomst. En dat alles tussen de poezen. En geen twee of drie, neen vijfhonderd; van glas, kristal en steen wel te verstaan! Het zijn grote, kleine, lieve,

staande, liggende, stoeiende, klimmende, soezende, snauwende huisdiertjes in alle kleuren van de regenboog; de hele wereld is vertegenwoordigd.

En buiten dat is er nog een ontbijtkamer waarin je je nauwelijks durft te bewegen. Kasten, wanden, vitrines, kozijnen en waar maar wat staan kan vol met kristallen, glazen en keramische klokken van mini tot maxi!

Wanneer je, staande bij de bar, een nieuwsgierige blik werpt op een levensgroot stamboompaneel ben je helemaal verloren. Ken komt onmiddellijk achter de toeg vandaan, laat tap en klandizie voor wat ze zijn en neemt alle tijd voor een uitvoerige uiteenzetting over zijn Schotse voorouders tot aan het huwelijk met zijn Engelse Liz.

Het mag nu wel duidelijk zijn waarom we deze etappe in tweeën hebben geknipt.

-Wordt vervolgd-

*) Roger Ratcliffe: ontwerper en beschrijver van de Wolds Way

DE GANZENHEUVEL PROBLEEMLOOS VOLGEBOEKT

De Ganzenheuvel – OLAT's eigen logeeradres tijdens de Vierdaagse van Nijmegen – was bij het ter perse gaan van dit nummer zo goed als volgeboekt. Dat komt neer op zo'n driehonderd inschrijvingen, waarvan ongeveer 15 procent OLAT-leden.

Zoals elk jaar weten ook de buitenlanders deze accommodatie op waarde te schatten, met name een aantal Belgen, Duitsers en Britten en één Noor die al heel lang vaste klant is bij 'hotelier' Hein Lenders. Dit keer behoort zelfs een wandelaarster uit Nieuw-Zeeland tot de gasten.

Hein heeft dit jaar voor het eerst gewerkt met een nieuw reserveringssysteem voor de Ganzenheuvel, en dat is hem prima bevallen. Alle mensen die in zijn administratie zitten hebben begin dit jaar een uitgebreide brief ontvangen met alle soorten arrangementen keurig op een rijtje, zodat hij telefonisch nauwelijks meer in het geweer hoefde te komen. „Het is allemaal probleemloos verlopen“, vertelt hij.

De arrangementen zijn dit jaar trouwens uitgebreid, wat bij de cliëntèle zeer is aangeslagen. In verband met de feestelijke vlaggenparade op zondagavond konden mensen voorafgaand aan de Vierdaagse een extra overnachting boeken van zondag op maandag, al dan niet met maaltijden, en van die mogelijkheid is ruimschoots gebruik gemaakt.

Bijkomend voordeel voor deze vroege vogels is, dat zij dit jaar ook al op zondag hun startkaarten kunnen ophalen. Zo ontlopen ze de grootste drukte op maandag en houden ze een hele dag over om iets gezelligs te gaan doen. Als zij er nu ook nog aan willen denken dat ze zondagmiddag tussen 16:00 en 18:00 uur dienen in te checken in de Ganzenheuvel, is Hein een zeer tevreden mens!

Voor het tweede jaar op rij zorgt OLAT ook voor drie BHV-ers (mensen met diploma Bedrijfschulpverlening) in de Ganzenheuvel. „Dat is een eis van de brandweer“, aldus Hein. Twee BHV-ers komen uit de eigen gelederen: Peter van Dongen en Tonny Duijn; de derde is Christiaan van Seters.

-MK-

Verslag van een voetreis naar Rome (2)

9 APRIL

Het ontbijt in het klooster van Clervaux was goed en we hoefden niks te betalen, we hebben maar een fooi gegeven.

Om 8.30 uur gingen de kloosterdeuren weer open en konden we vertrekken. Toen we buiten kwamen zagen we dat het gesneeuwd had, maar we hadden vandaag goed, mooi wandelweer. Het duurde wel een half uur voordat we in Clairvaux de goede richting vonden. Dit was weer een goed gemarkeerde route. Ook deze was zwaar met veel klimmen en dalen en ook nu zagen we weer veel bosanemonen en prachtige boerderijen.

Via een lange en sterke daling van ongeveer één uur, want we zaten vandaag toch boven de 1000 meter, waren wij om 16.30 uur in Vianden.

Wij liepen pardoos tegen de jeugdherberg aan, waar gelukkig plaats genoeg was en kregen een kamer voor ons alleen. Toen we met alles klaar waren gingen Ben en ik zelf nog Vianden verkennen, een leuke stad.

Om 19.00 uur konden we eten, dit was eenvoudig, maar goed. We waren met zeven personen waarvan een echtpaar uit Someren en een echtpaar uit Asten. We hebben nog gezellig met hun gepraat. Ben en ik hebben voor hun ook nog een demonstratie snelwandelen gegeven. Om 21:30 lagen we te pitten.

35 km gelopen

10 APRIL

Om 6 uur werden wij wakker en zoals altijd zeer goed geslapen. We ontbeten om 8 uur met zijn allen. Het bleek dat die twee echtparen zelf een gids bij zich hadden. Ze liepen ook de GR5 maar in stukken.

Wij gingen weer de GR5 op.

Onderweg kwamen we zoveel prachtige natuur tegen, ook heel veel bijzondere woningen en op vogelgebied zagen we heel veel geelgorsen. De GR5 schoot echter niet op en daarom gingen we er voor Diekirch maar vanaf, aangezien we al drie uur hadden gelopen, maar volgens de kaart maar 8 kilometer hadden afgelegd.

We kwamen in Moestroff bij de Ourthe uit. Hier dronken we bij de camping koffie en besloten het prachtige fietspad naar Echternach te volgen. Dit was



zeer afwisselend en boeiend. Terwijl we op een bankje heerlijk picknickten met zoals altijd brood met jam en water belde ik Kelly, mijn kleinkind op, want zij was jarig

Ook nu was het prachtig wandelweer. We kwamen langs de Ourthe veel campings tegen. Rond 17.30 uur waren we in Echternach. Het was hier koopzondag en daarom was het er druk in de gezellige straatjes.

De jeugdherberg, een oud klooster, hadden we snel gevonden. Het was er goedkoop om te slapen, maar eten konden we hier niet. Daarom kozen we voor een Spaans restaurant. Ons probleem



was echter dat we niet aan wandelkaarten konden komen. Maar morgen zien we wel verder.

P.S. Ik ben wel mijn kleine portemonnee dat aan mijn rugzak hing, verlo-

ren. Hierin zat de medaille die ik van Mientje van onze Tum had gekregen.

40 km gelopen

11 APRIL

Om 7.30 uur waren wij al bij de bakker. We aten meteen op wat we hadden en kochten ook nog voor onderweg. Hier was gemakkelijk aan wandelkaarten te komen en nu kunnen we vooruit tot Zürich.

We besloten om dat mooie pad tot in Wasserbillig langs de Ourthe te volgen. Dat is wel wat meer kilometers, maar ook mooier en allerlei watervogels zorgden voor genoeg afwisseling.

Om 12.15 uur gingen wij Duitsland binnen via een oude houten brug, om aan de andere kant langs de Moezel weer verder te gaan. We volgden dit pad tot aan Mesenich (hier heb ik nog met Tiny en de Achterhoekers de 20 km gewandeld vanuit Waxweiler). Hierna gingen we weer een stukje Luxemburg in en met een pont over de Moezel weer naar Oberbillig (Duitsland).

We hadden ook nu weer een zwaar parcours met prachtige landschappen en vergezichten. We zitten echt in het Moezelgebied, want waar je ook kijkt, overal zie je wijnranken. Er is echter ook redelijk veel verkeer.

In Warvein hebben we koffie gedronken. Hier vergat ik mijn petje dat ik toch hard nodig had, het was namelijk zonnig weer.

Rond 18.00 uur waren we in Saarburg, een zeer mooie, oude, historische stad. We aten hier op ons gemak, waarna we nog wat rondwandelden. We slaperen nu in een overvolle jeugdherberg boven op een berg.

We waren zeer voldaan. Vanuit de slaapkamer hadden we een prachtig overzicht over Saarburg. Het was 21.00 uur toen we gingen slapen.

45 km gelopen

12 APRIL

We hebben vannacht niks gehoord van de jeugd die hier massaal aanwezig was, dat kan dus ook nog. Uit ons slaapkamerraam zagen we zeer dichte mist. Het 'Frühstück' was goed en het leidinggevend personeel zeer bekwaam.

We troffen hier ook een Duitse pelgrim die op weg was naar Santiago met volgens ons bagage van 24 kilo waarvan



de helft uit boeken bestond. Samen praatten wij wat bij. Hierna ging ieder zijn eigen weg.

We vonden een mooi wandelpad langs de Saar. Dit was zeer boeiend en niet al te zwaar. Het klaarde gelukkig al snel op en het werd zonnig weer. Onderweg zagen we veel broedende zwanen en allerlei soorten bloeiende bloemen.

In het zeer mooie en oude dorp Mettlach verliepen wij ons, daarom dronken wij eerst koffie waarna we al snel de geplande route hadden gevonden. In Merzig zetten wij er een punt achter voor vandaag.

We vonden er een leuk en oud hotel, waar ze ook nog eens zeer gastvrij waren. Toen het vaste ritueel van iedere dag achter de rug was, gingen we Merzig bekijken, maar eerst kocht ik een petje.

Merzig is een mooie, zeer gerieflijke stad. Ik zat er heerlijk op een terrasje bij het hotel in de zon met een glas bier mijn verslag te schrijven. Wat kan het leven toch mooi zijn!

Na het avondeten nog de eerste helft van de voetbalwedstrijd München-Chelsea gekeken. Er waren hier veel stamgasten aanwezig, maar wij lagen al om 21.30 uur heerlijk te pitten.

35 km gelopen

13 APRIL

Het was goed toeven in het hotel en het 'Frühstück' was weer voortreffelijk.

Om 7.30 uur gingen we verder onder zeer mooie weersomstandigheden.

We kozen voor het wandelpad langs de Saar, dit was niet te moeilijk en zeer rustig om te wandelen, zodat je toch nog kon genieten van de omgeving. In Saarlouis dronken we bij McDonald's koffie. Daarna wandelden we tot Völklingen verder.

Hier wilden wij stoppen, want we hadden er al 36 km opzitten, maar Völklingen is een ontzettend vieze industriestad met veel oude vervallen fabrieken. We konden hier geen onderdak krijgen,



zelfs niet via de toeristeninformatie, waar men toch zeer behulpzaam was. Daarom gingen we maar door naar Saarbrücken.

De laatste drie kilometers hebben we afgelegd met de 'Zug', anders moesten we langs de 'Autobahnen' lopen.

Gelukkig kan Ben in de steden zeer goed plattegronden lezen, want het duurde nog drie kwartier voor we de jeugdherberg hadden gevonden. We waren er zeer welkom en de prijs was € 24 per persoon 'all in'. We kregen hier zelfgemaakte pudding.

We hadden geen enkele behoefte om Saarbrücken te gaan bekijken. Al een paar dagen wijzen de zingende nachtegalen ons de weg, dus Ben is een zeer tevreden man. Jammer genoeg wordt en is de natuur nog steeds vernield door de snelwegen.

Ben en ik hadden nog een duidelijk meningsverschil over het benaderen van de mensen; het zakelijke en het gewone aspect. Maar voordat we om 21.30 uur in bed stapten, waren bij een glas bier alle bobbeltjes glad gestreken.

40 km gelopen

14 APRIL

Om 6 uur werden we wakker. We moesten vandaag alles inpakken, want we hadden de grote was gedaan en het valt niet mee om alles droog te krijgen. Maar om 7.30 uur konden we onze rugzak weer om de schouders hangen.

We hadden weer een mooie route met prachtige natuur en veel oude boerderijen over zeer rustige wandelpaden. Om 10.45 uur wandelden wij bij Bübingen Frankrijk binnen. Dat was meteen te merken, want je zag een heel andere structuur in het landschap, slordiger.

Rond 13.00 uur waren we in Sarreguemines. Na heel veel vragen en zoeken vonden we het klooster dat contact had met de paters van Wittem, van wie Ben een aanbevelingsbrief had gekregen om hier te kunnen overnachten. Maar we werden er beiden zeer verrast; ze stonden ons niet te woord en we waren er niet welkom.

Toen hier maar een hotel genomen en we besloten ook meteen om niet naar de andere kloosters te gaan lopen. Maar wat duurt zo'n middag dan lang. Er was nu wel genoeg tijd om de weg te zoeken zodat we wisten hoe we morgen uit Sarreguemines konden komen. We vervelen ons nu echt, hier is niets te beleven.

18 km gelopen

>>>



15 APRIL

Om 5.30 uur stonden we naast het bed. We doen bijna iedere morgen ochtendgymnastiek, dus hier ook. Om 6.45 uur konden we al ontbijten. Hierna gingen we naar de bakker om brood te kopen voor onderweg.

We kwamen al snel op de gekozen route, die zeer open was met prachtige vergezichten en goed wandelweer. We liepen ook een stukje over de N62, omdat we de Vogezen ingingen.

Toen wij in Gros-Réderching aankwamen en even stopten voor een bakje koffie (en Ben kan dan als altijd op zo'n mooie manier vertellen dat we naar Rome gaan) vroegen ze aan ons of we wisten dat Paus Johannes Paulus II al begraven was.

Om 10.00 uur wandelden wij via de D57 Parc Régional des Vosges du Nord binnen. Je ziet hier direct dat de natuur al veel verder is. De kersen- en appelbomen e.d. staan in bloei en ook al veel bloemsoorten. Je ziet hier ook veel geelgorzen en sijsjes. Een mooi gebied dus om door te wandelen. De mensen hier zijn verbaasd dat we hier wandelen om naar Rome te gaan. We hadden volgens hen beter over de Mont Blanc Italië binnen kunnen gaan.

In Lemberg vonden we een leuk oud hotel, waar we welkom waren. De eigenaar was al 84 jaar oud en kon maar niet uitverteld raken over de 'Krieg'. Hij was daardoor zelfs nog in Nederland geweest. Wij waren bij hem de eerste 'Romegangers'.

Zijn twee dochters verwenden ons behoorlijk. Ze deden daar trouwens alles nog zelf. Bij het avondeten trakteerde Ben op een fles wijn namens zijn zoon Joost en schoondochter Desiree, die de



zaak van Ben hadden overgenomen. Lemberg staat bekend om zijn kristal, maar van de vijf fabrieken die hier eerst waren, is er maar één overgebleven. Dus armoede hier bij de bevolking.

35 km gelopen

16 APRIL

Vanmorgen bleek dat wij de enige gasten waren. Het was hier daarom zeer stil, zowel binnen als buiten. We hadden allebei goed geslapen.

Voor het 'Frühstück' moesten ze zelf nog eerst naar de bakker, maar rond 8 uur gaven we elkaar de hand en gingen wij weer verder. Ook wij deden eerst bij de bakker inkopen, voordat we gingen wandelen.

We vonden een mooie route langs het riviertje 'Zensel du Nord' en kwamen langs zeer oude Franse dorpjes, zoals Mouterhouse waar we heerlijk op een bankje gepicknickt hebben. Ook kwamen we langs een zeer mooie camping. Overall zag je vissers bij het riviertje en de vogels waren druk bezig met nesten bouwen.

Maar Frankrijk is duur: 5 euro voor twee koppen koffie.

In Mertzwiller kregen we een zeer goede kaart van de omgeving van een man aan wie Ben de weg vroeg en die zelf toevallig ook eens naar Santiago was gelopen. Rond 17.30 uur vonden we in Schweighouse pas onderdak. We waren erg blij dat we welkom waren, want de laatste twee uur hadden we regen.

Eerst gingen we even lekker douchen en wat kun je daarna genieten van een heerlijk getapt pilsje. Om 19.30 uur kregen we diner en daarna vroeg naar bed.

40 km gelopen

17 APRIL

Zoals altijd was het weer goed toeven in het hotel. Toch moet je het kunnen om elke dag op een andere plek te overnachten.

Ben en ik hebben samen een goed gesprek gehad over deze geestelijk toch zware tocht en we lagen nog steeds op één lijn; we hebben elkaar hard nodig.

Voor de eerste keer regende het toen we 's morgens vertrokken. Vandaag verlaten we Frankrijk. Eerst wandelden we een stuk langs het riviertje Moder en zagen weer veel van die typische Franse dorpjes.

Om 12.45 uur gingen we in Drusenheim via een pont de Rijn over en Duitsland binnen.

Wat ongelooflijk is, is het direct merkbare verschil in natuur en de bouwstijl van de dorpjes, waaronder Moos. Hier zaten de ooievaars al in de wei. Om 14.45 uur hoorde ik voor de eerste keer dit jaar de koekoek roepen. De flora en fauna waren hier prachtig.

Het duurde wel even voordat we onder-

dak vonden. We moesten zelfs een heel stuk van onze geplande route af, maar in Oberbruch konden we terecht. Het was toen ook al 17.00 uur.

Ik kan nu vanuit de slaapkamer zo tegen de 'Brandenkopf' aankijken, want we zitten in het Zwarte Woud.

Het eten was hier mager. We hadden pannenkoeken besteld, maar met twee happen waren deze al op. Gelukkig hadden we nog genoeg brood in de rugzak en dat aten we toen maar op. Om 21.00 uur lagen we al te pitten.

40 km gelopen

18 APRIL

's Avonds 17 april heb ik nog naar huis gebeld en alles was oké. Ze vertelden ook dat ze zeer actief waren geweest bij de triatlonwedstrijd in Weert.

Volgens Ben had het de hele nacht geregend hier, maar dat maakt niet uit, want we liggen dan toch te slapen. Toen we om 7.30 uur na een goed ontbijt weer aanstalten maakten om te vertrekken, was het gelukkig weer droog. Toch hingen er boven het Zwarte Woud donkere wolken.

We moesten eerst nog teruglopen om op de geplande route te komen, die vandaag weer zeer mooi was. We besloten de wandelpaden rondom het Zwarte Woud te lopen, want dwars door al die bossen is te saai en zo genoten we van zeer aparte boerderijen.

Onverwachts, na ongeveer 10 kilometer lopen, kwamen we het wandelbordje 'Offenburg 35 km' tegen. Eerst picknickten we in een bushokje en daarna dit mooie pad gevolgd.

We kwamen door de mooiste dorpjes en liepen zelfs 15 kilometer aan één stuk door langs bloeiende fruit- en kersenbomen en zag ik zelfs appelvinken. In Mosbach stuurde ik de postrestanten naar huis. Het postkantoor was hier in een grote winkel. In Offenburg dronken we in het bejaardencentrum koffie en om 17.00 uur waren we in Ostenberg. De jeugdherberg hier was een verbouwd kasteel.

Gauw wasten we de kleren, want om 18.00 uur konden we al eten. Het interieur – met zeer apart houtsnijwerk – was goed in stand gehouden.

Na het goede eten waren we zeer volaan. Een te gekke dag was voorbij, zelfs de rugzakken passen steeds beter.

52 km gelopen

-wordt vervolgd-

CONSTANT AAN DE WANDEL

De tweedaagse van Diekirch

Op vrijdag 16 mei 2008 vertrok ondergetekende eerst per sneltram naar het Transferium Westraven in Utrecht en vandaar om 09:30 uur per bus van Jago Travel naar het station van Arnhem, waar de rest van de reizigers werd opgehaald. Via Nijmegen reden we naar Venray, waar we pauzeerden in het AC Wegrestaurant. Daarna reden we door naar Maastricht, waar we de laatste mensen ophaalden. In Luik hadden we nog een korte drinkpauze, en in de loop van de dag bereikten we Diekirch, waar de startkaarten voor de tweedaagse wandeltocht gehaald werden. Daarna reden we door naar Beaufort, waar we logeerden in Hotel Binsfeld.

Op zaterdag 17 mei 2008 vertrokken de wandelaars van de 40 km al om 7.00 uur naar Diekirch want zij moesten vroeg starten. De mensen op de kortere afstanden hoefden pas om 8.30 uur met de bus mee. Mijn persoon wandelde 20 km. Circa 9.00 uur gingen we van start. We wandelden het eerste stuk door de stad met vele winkelpromenades. Na het verlaten ervan in de noordelijke richting bereikten we na vele beklimmingen via Botterweck de drinkpost van de militairen. Na de verzorging gingen de afstanden uit elkaar. Mijn persoon ging in westelijke richting naar Fridhaft, waar de verzorging was. Daarna via Fridboesch en langs de rivier de Sûre in de noordelijke richting en daarna in omgekeerde richting via Bürden (verzorging) naar Erpeldange, waar we doorheen liepen. Na Erpeldange volgden wat lichte beklimmingen naar een viaduct, dat gepasseerd werd. Inmiddels naderden we de verzorgingspost, waar we te drinken namen. Na de verzorging liepen we via Helmricht naar Diekirch. Vandaar via straten naar de finish. Na afloop per bus weer terug naar ons hotel in Beaufort.

Op zondag 18 mei 2008 weer per bus naar Diekirch, waar we aan de tweede wandeldag begonnen. Al gauw volgden we de rivier de Sûre met vele campings aan de rechterkant. Na het verlaten ervan via Gilsdorf naar Bettenburg. Vandaar in zuidelijke richting via Gemengdeboesch met vele kronkelwegen en later door bossen via Moserhaff naar Folkendange, waar op een weiland de verzorging was. Na de verzorging eerst oostwaarts tot voorbij Neimillen en later in noordelijke richting langs weilanden via Schroedereschaff naar Moestroff, waar de verzorging was. Na die plaats vervolgden



we het verharde pad langs de rivier de Sûre met zijn vele kronkelingen. Via Bettendorf kwamen we terug in Gilsdorf, waar we de brug passeerden. Daarna liepen we langs de campings aan de rivier liepen, met parken tussendoor, naar de finish.

Het was een mooie wandeltocht met veel afwisseling. Er gingen 8308 wandelaars van start. Het was beide dagen zonnig maar fris weer.

Op maandag 19 mei, de dag van de terugreis, maakte het grootste deel van onze groep de wandeling van Beaufort via Berdorf naar Echternach door de Luxemburgische Schweiz, terwijl de rest nog enige tijd in ons hotel verbleef en met de bus naar Berdorf werd gebracht. Daar namen we samen met de wandelaars koffie met gebak in een restaurant in Berdorf. Na de pauze gingen de wandelaars verder en de rest per bus naar Echternach; daar verbleven we enige tijd.

Rond 15:00 uur vertrokken we per bus weer in de richting van Maastricht en van daaruit weer terug via Venray (drinkpauze) en Arnhem, waar de helft van de groep werd afgezet, en tot slot naar Utrecht, waar we rond 21:15 uur arriveerden bij het Transferium Westraven. Vandaar ging het per sneltram naar station Utrecht. Mijn persoon kwam tussen 22:40 en 23:00 uur in Baarn aan.

-Constant Dedel-

Afwisseling genoeg langs het Utrechtpad

Elke keer weer een uitdaging om een nieuw pad te beginnen! Sommige stukken van het Utrechtpad hebben we al eens doorkruist via een ander pad. De route loopt door zeven verschillende landschappen, van Utrecht Stad tot Eem & Amersfoort en van de Gelderse Vallei tot Veen & Vecht – samen 163 km lang.

We beginnen op 17 februari 2007 te wandelen van Utrecht naar Bunnik. Een korte dagetappe van 10 kilometer, die in zijn geheel langs de Kromme Rijn loopt. We wandelen vanaf het NS-station naar de hoofdroute en via het Ledig Erf, een historisch knooppunt van waterwegen, gaan we over het jaagpad langs de Kromme Rijn door landgoed Amelisweerd naar Bunnik.

Amelisweerd is een zogenaamd rivierbos en is als oud loofbos op kleigrond uniek in Nederland. Er zijn nogal wat landhuizen gebouwd langs de route, de één nog mooier dan de ander, met allemaal prachtige parken eromheen. In Bunnik nemen we de trein naar huis. Het was een korte, maar mooie wandeldag.

Een week later, op 24 februari, wandelen wij de volgende etappe naar Wijk bij Duurstede: 28 km. De hele route loopt langs de Kromme Rijn met zijn kastelen en landhuizen nabij de rivier. We passeren onder andere kasteel Beverweert (waar we een pauze nemen), Sterkenburg en Hardenbroek (ook daar pauze). Dan wandelen we weer verder langs de rivier tot het Amsterdam-Rijnkanaal, dat we 6 km volgen tot aan de Prinses Irenesluis. Daarna over de Lekdijk verder naar Wijk bij Duurstede. Mooie route, zo langs de rivieren. Veel watervogels en op de Lek grote binnenvaartschepen – afwisseling genoeg.

In Wijk bij Duurstede gaan we een supermarkt in om brood te kopen. We drinken er meteen koffie die je er zo kunt pakken, met koek erbij en een bank om op te zitten. We moeten toch op de bus wachten, en na een droge wandeldag begint het nu hard te regenen dus we zijn mooi op tijd binnen. De reis naar huis verloopt voorspoedig.

Op 21 april vervolgen we het Utrechtpad. Vandaag een etappe van 39 km. Eerst nog enkele kilometers langs de

Kromme Rijn. Net voor Leersum, bij het 14e-eeuwse kasteel Ridderhofstad Broekhuizen, nemen we een pauze op een bank met uitzicht op een prachtige rode beuk. De kikkers kwaken in de vijvers rondom het kasteel en het is er heerlijk rustig. We hebben bovendien heel mooi wandelweer.

Bij Leersum komen we in het gebied van de zuidelijke Heuvelrug. Het landschap biedt afwisseling in de vorm van bos, heide, stuifzanden en enkele grote vennen. De brem bloeit volop en is prachtig om te zien vanaf de Amerongse Berg. Aan de Scherpenzeelseweg nemen we een pauze aan een picknickbank.

We wandelen verder naar Veenendaal

Streekpad 13 (Nivon) in zes dagetappes

en komen dan in de Gelderse Vallei terecht. In Veenendaal de Klomp stappen we op de trein naar huis, na weer een mooie wandeldag.

Op 3 juli gaan we verder met ons pad. Een lange dag: 43 km. Helemaal tot NS-station Amersfoort, omdat dat het reizen vergemakkelijkt. Onder het wandelen af en toe een prikbeurtje, maar verder is het goed weer.

Bijna de hele route gaat over de Grebberlinie. Er zijn aparte fiets- en wandelpaden, wat garant staat voor heel rustig lopen. We passeren kasteel Renswoude en een fort uit 1799 aan de Slaperdijk en nog een aantal landhuizen. Net voor Amersfoort moeten we over een moderig schouwpad lopen – gelukkig is het een kort stukje, maar wel de schoenen vol modder en de voeten nat, want het gras ernaast was ook nog lang!

Nog een laatste stuk naar het station en de wandeldag is weer ten einde.

De maand erna is er op 8 augustus weer een Vrij Reizen-kaart van de NS. We lopen 33 km, met mooi droog weer.

We wandelen de historische binnestad van Amersfoort uit, passeren Hoogland en lopen kilometers lang in de nabijheid van de Eem naar Baarn. In het Baarnse Bos pauzeren we bij een

grote vijver. We nemen er de tijd voor en kijken naar allerlei mensen die hun honden laten zwemmen. Even later komen we dan bij het voormalige Paleis Soestdijk. Tegenwoordig is het te bezichtigen, maar je moet wel vooraf de kaarten bestellen. We maken wat foto's en wandelen verder naar Lage Vuursche, door de bossen en langs de hei die nu in bloei staat.

In Hollandsche Rading stappen we op de trein naar huis. Nog één etappe en het pad is klaar!

Pas maanden later, op 15 december, komen we toe aan het laatste gedeelte van het Utrechtpad. We gebruiken daarvoor weer een Vrij Reizen-kaart van de NS. Ons einddoel, het centraal station in Utrecht, is 27 km verwijderd van waar we vorige keer geëindigd zijn. Het is 10 uur als we aan de wandel gaan, en nu komen we in het gebied van de Veen- en Vechtstreek. We volgen het Tienhovensch Kanaal, waar we een fuut een visje zien verschalken. Voor ons een unicum. We hebben wel veel watervogels gezien, net als nu, maar het eten van een visje door een fuut nog nooit. Dat is het leuke van wandelen, dat je telkens weer iets nieuws ziet en ontdekt.

Door dit mooie gebied lopen we naar Maarssen waar we een eind langs de Vecht wandelen. Aan weerszijden van de rivier zien we vele buitenplaatsen, de één nog mooier dan de ander. Van Goudensteyn maken we een foto en even verderop gaan we pauzeren op een bankje om even te genieten van de omgeving. Daarna lopen we verder langs de Vecht naar Utrecht. Als we in de stad zijn waar ook mooie historische panden staan, hebben we daar nauwelijks oog voor, want het is druk op zaterdag! Bij het centraal station bereiken we het einde van ons pad.

Wanneer we in de trein naar huis zitten, concluderen we dat wij weer een mooi pad hebben afgerond. Martin had het weer goed uitgezocht met de Vrij Reizen-kaarten van de NS en de indeling van de etappes. Zoals gewoonlijk maak ik er weer een verhaal van voor ons plakboek, zodat we het nog eens kunnen nalezen en opnieuw beleven.

-Willemien Hietland-